



JAARVERSLAG 2012

van de

Raad van Kerken Dieren e.o.

Dieren; februari 2013

Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van de Raad van Kerken Dieren e.o.
in de vergadering van 24 januari 2013.

Website; www.rvkdieren-eo.nl

VOORWOORD van de VOORZITTER

De uitbreiding van de Raad in 2012 heeft de Raad meer armslag gegeven. De onderlinge taken kunnen nu beter worden verdeeld. Er wordt ook dankbaar gebruik gemaakt van de talenten van een ieder. Mooi is dat de onderlinge verhoudingen niet zijn veranderd: begripvol en met respect werken we samen in naam van “de Oecumene”.

Met elkaar werken we toe naar een zichtbare positie van de kerken en parochies. In een tijd dat geloof niet vanzelfsprekend is wordt het uitdragen van de eigen identiteit nog noodzakelijker. Als Raad zoeken we wegen hiervoor en schuwe moderne middelen niet. De website is hiervan een goed voorbeeld. (zie: www.rvkdieren-eo.nl)

Bij terugkijken hoort ook vooruitzien. Veel is gedaan in 2012 maar de drijfveer blijft liggen in de toekomst. Op weg naar morgen laat de Raad van Kerken de hoop niet varen: ook in 2013 willen we “de grote woorden” op verschillende manieren delen met mensen binnen en buiten de plaatselijke kerken!

Vonken van hoop

*Echte wereld.
Sinds onheuglijke tijden
staat de hoop geschreven
dat ooit grote woorden als
“Verzoening-Leed geleden-Mensenrechten-Schoon water-Vrede”
tot een nieuwe wereld worden,
eindelijk de echte.*

*In naam van hen die vòòr ons waren
en omwille van hen wie ná ons komen
blijf die grote woorden dromen-
laat de hoop niet varen!*

(bron: dominee-dichter Huub Oosterhuis)

Ds. J.B. Quik-Verweij
(voorzitter Raad van Kerken)

INHOUDSOPGAVE

A VERSLAG vanuit het BESTUUR

- 1 Samenstelling
- 2 Vergaderingen
- 3 Activiteiten
- 4 Financiën

B VERSLAG vanuit de WERKGROEPEN

- 1 Geloof en Maatschappij
- 2 Regionale werkgroep Kerk en Israel
- 3 Nachtwake
- 4 Wereldgebedsdag
- 5 Oecumenische Liturgiegroep
- 6 Vespers in de 40-dagentijd
- 7 Vrede – Baris
- 8 Interreligieuze ontmoetingen (I.R.O.)

A) VERSLAG vanuit het BESTUUR

1 Samenstelling bestuur

Vanaf januari is Jan Joris van den Belt namens de locatieraad Dieren (gekoppeld aan de Emmauskerk) in ons midden om de kring versterken. Namens de Hervormde gemeente Spankeren, Laag -Soeren en Dieren Noordoost draait Cees Verburg vanaf mei ook in de Raad mee. Dit tweetal maakt de Raad weer compleet.

Per 31 december 2012 is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter	mevrouw ds. J.B. Quik-Verweij afgev. Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O. lid pastoresconvent Veluwezoom
secretaris	mevrouw H. Brouwer-Stronks lid Protestantse gemeente Dieren
penningmeester	de heer J.W.M. Jansen afgev. RK-parochie, locatie Dieren
leden	mevrouw G. van Gulyk-Kuiper afgev. Protestantse gemeente Dieren de heer J. Boogaard afgev. Protestantse gemeente Dieren mevrouw G. van Ek-Westeneng afgev. Protestantse gemeente Ellecom-De Steeg de heer J. van den Belt afgev. RK-parochie, locatie Dieren de heer C. Verburg afgev. Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren en Dieren N.O.

2 Vergaderingen

In de periode van een jaar is er 5 keer vergaderd te weten 26 januari 2012, 22 maart 2012, 24 mei 2012, 20 september 2012 en 22 november 2012. Op één keer na zijn we samengekomen in “het Inloophuis” (Spoorstraat 50).

3 Activiteiten

We besluiten naast de ramadangoet aan onze islamitische broeders en zusters óók onze broeders en zusters uit de synagoge een schriftelijke groet met handtekeningen rondom het joodse Nieuwjaar te overhandigen. Tijdens het moskeebezoek in het kader van het Suikerfeest ontmoeten we eveneens de nieuwe imam Muttalip Karataş

Dankzij een gehonoreerde aanvraag bij “Stichting Rhederhof beheer” kan het verlangen naar een eigen website worden omgezet van een mooie droom naar heuse werkelijkheid.

Via www.rvkdieren-eo.nl is vanaf December 2012 meer over de Raad te lezen.

Er zijn met de werkgroep Nachtwake extra gesprekken geweest om de plaats van de moskee in de Nachtwake (een christelijk gekleurde nacht die verbonden is met de lijdende Zoon van God) beter te duiden.

Nieuw foldermateriaal is gemaakt en verspreid. Naast de vakantiefolder waarop tijden, adressen en voorgangers van regionale kerken in de zomerperiode staan vermeld streeft de Raad ook naar de uitgave van een folder rond de drie grote feesten - te weten Kerst, Pasen, Pinksteren - met dezelfde informatie. Dit vult de drie overdenkingen in de kranten mooi aan. In het boekje “Vorming en Toerusting” is de Raad van Kerken dankzij de eigen kolom met eigen logo duidelijker te herkennen dan voorheen.

Er zijn brieven gestuurd naar de burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden toen de winkelsluitingswet t.a.v. de zondag ter discussie werd gesteld. Namens de kerken en parochies is er met klem de waarde van deze vrije dag voor vooral kleine ondernemers benadrukt. Op 4 mei is de Raad bij de kranslegging in Rheden met twee afgevaardigden aanwezig geweest. Begin juli is het vergaderseizoen informeel afgesloten bij “het schilderij” te Dieren.

Twee nieuwe activiteiten zijn geïnitieerd in 2012 maar staan gepland voor 2013: op 21 juni wil de Raad in de Emmauskerk te Dieren (lid parochie “Levend water”), in de Petruskerk te Spankeren (hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren en Dieren Noordoost) en in de Ontmoetingskerk te Dieren (Protestantse gemeente Dieren) een programma aanbieden in het kader van de landelijke Kerkennacht. Tussen Pasen en Pinksteren zal er een vesper worden gehouden die de 50-dagentijd kan accentueren.

4 Financiële situatie

De exploitatie van het jaar 2012 is positief afgesloten met weliswaar een klein batig saldo van €48,66 maar wel met een investering extra van €500,00 voor een website. Deze extra investering kan doorgaan dankzij een subsidie van de Stichting Rhederhof Beheer. Ook zijn de kosten van enkele werkgroepen lager uitgevallen dan begroot. In de begroting voor 2013 zijn de inkomsten en uitgaven in balans gebleven met 2012. Dit betekent dat ook de bijdragen van de leden gelijk kan blijven met 2012

B) VERSLAG vanuit de WERKGROEPEN

1 Werkgroep Geloof en Maatschappij

In het verslagjaar 2012 heeft Ivo Janssens bedankt voor de werkgroep vanwege teveel andere werkzaamheden. We hebben hem hartelijk bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Helaas is het dit jaar niet gelukt om nieuwe werkgroepleden te werven. Dit blijft zeker een punt van aandacht.

Alle thema-avonden worden tot nu toe in de Ontmoetingskerk gehouden. We willen het komende jaar bekijken of we niet kunnen gaan rouleren: eenmaal Ontmoetingskerk, eenmaal in de Emmauskerk en eenmaal in de Petruskerk of in de Kerkhorst te Spankeren. Op deze manier kunnen ook de kosten voor het gebruik van de ruimtes evenredig worden verdeeld.

Ook in 2012 hebben we drie thema-avonden georganiseerd, waarbij we getracht hebben zoveel mogelijk publicatie te genereren. De avonden worden goed bezocht en het blijkt ook dat mensen echt af komen op het thema van de avond waardoor we ook heel veel verschillende bezoekers zien.

Door bij de uitgang een vrijwillige bijdrage te vragen en ook duidelijk te zijn wat we aan vergoeding kunnen bieden aan de sprekers zijn we in staat om de kosten te dekken.

De themavonden in 2012:

*) Op 12 februari was er een thema-avond over “sociale media” met als sprekers Victor Wollaert en Bas van Leur, werkzaam bij “Syndesmo” (Grieks voor “verbinden”) te Rotterdam. De sprekers hielden een duidelijk verhaal over de voordelen en nadelen van onder andere Twitter, Hyves (etc.). Er werd goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om allerlei vragen te stellen. Misschien zouden de kerken ook meer gebruik moeten gaan maken van de sociale media. De avond werd bezocht door 45 bezoekers.

*) Op 15 april was er een thema-avond over “het verplaatsen van bedrijven” naar China. Cor te Hennepe uit Dieren en lid van de PGD hield een duidelijk verhaal over het verplaatsen van een groot deel van het bedrijf “Besi” uit Duiven naar China. De spreker ging duidelijk in op de vele vragen zoals: hoe zijn daar de arbeidsomstandigheden en hoe wordt rekening gehouden met milieuvraagstukken?

*) Op 28 oktober was er een thema-avond over “Transit Towns” met als spreker Tjiske Ypma, journaliste en lid van de werkgroep Transition Town te Zutphen. Voor de duidelijkheid: waar gaat het om bij het begrip Transition Town? Transition Towns bestaan uit groepen enthousiaste burgers in steden, dorpen en buurten die met elkaar aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder (olie)afhankelijk en meer duurzaam en sociaal te maken. Tjiske Ypma en een lid van werkgroep vertelden enthousiast over hun werkzaamheden in Zutphen. Het was meer een praktische avond, die goed overkwam bij de kleine 50 deelnemers van deze avond.

2 Regionale werkgroep Kerk en Israel

De werkgroep is vorig jaar uitgebreid met de heer A. van Griethuijsen (Rheden) en is gewijzigd in een regionale werkgroep. Naast hem zitten in de werkgroep ook ds. Bonen, mevrouw van Gulyk-Kuiper, mevrouw Havinga-Wielenga, de heer Koevoets en de heer Algera. De werkgroep heeft meegewerkt aan de Dag van het Jodendom. In dat kader heeft Chaim van Unen op 12 januari in de Dierense Sjoel een lezing gehouden over het thema “Zorg voor de naaste vanuit Joods perspectief”.

Door de werkgroep zijn ook drie leerhuisavonden georganiseerd:

*) De eerste avond op 10 oktober is verzorgd door Jochanan Belinfante. Zijn inleiding ging over het bijbelboek Job.

*) De tweede avond heeft plaats gevonden op 24 oktober. Ds. Henk Boonen heeft op die avond een inleiding gehouden over “de Bergrede vanuit Joods perspectief”. Hij deed dat aan de hand van het onlangs verschenen boek van dr. Marcus Loopik.

*) De derde avond is gehouden op 7 november. Deze avond stond in het teken van “Het scheiden der wegen van kerk en synagoge”. Ds. Henk Boonen heeft dit onderwerp belicht in een boeiende inleiding.

De regionale werkgroep is van plan door te gaan met het organiseren van leerhuisavonden. Op 20 maart organiseerde de Provinciale Werkgroep Gelderland van Kerk en Israel een zinvolle ontmoetingsdag in Nijmegen voor alle leden van de plaatselijke werkgroepen. Door het blad Kerk en Israel "Onderweg" dat vier keer per jaar verschijnt wordt de werkgroep op de hoogte gehouden van verschillende onderwerpen en activiteiten die landelijk en provinciaal worden georganiseerd. Ook van de stichting "Pardes", voorheen de B. Folkertsma Stichting voor Talmudica, wordt regelmatig informatie ontvangen. De Israel-zondag, gehouden op zondag 2 oktober, had als thema "Een baldakijn van trouw". Voor de kerk- en parochiebladen is door de werkgroep kopij aangeboden. De voorbereiding voor de Dag van het Jodendom 2013 zijn gestart.

3 Werkgroep Nachtwake

De Nachtwake op zich is goed geslaagd, ongeveer 40 à 50 deelnemers. Lekker veel jongeren. De tijdsplanning klopte niet. Dat had voor- en nadelen. De publiciteit zal meer aan de normen van de tijd moeten worden aangepast.

4 Werkgroep Wereldgebedsdag

De orde van dienst voor 2012 was samengesteld door vrouwen uit Maleisië. Zij kozen als thema: "Gerechtigheid voor allen". Hannie Brouwer en Nel Fokkens zijn op de kaderdag van de WGD-Ned. op 17 november 2011 in Wolfheze geweest. Daar worden de projecten en orden van dienst toegelicht en de dienst gevierd. Wij hadden in Dieren op vrijdag 2 maart een goede opkomst in de Emmauskerk met veel vaste "meevierders". Ook was er weer de medewerking van ons vaste muziekgroepje. En de bloemschikking was weer prima verzorgd door de bloemendames van de parochie. Na afloop bleven veel bezoekers napraten en koffie drinken. De collecte voor de projecten – uitgekozen door de vrouwen uit Maleisië heeft € 135,00 opgebracht. Dit bedrag is overgemaakt naar de rekening van WGD-Nederland.

5 Oecumenische liturgiegroep

De samenwerking in de werkgroep is prima met een intensieve, soms creatieve, maar altijd stemmige bijdrage van alle leden. Bij de voorbereiding wordt door de goede voorbereiding van de voorganger of door de aangedragen liturgie snel tot een thema van de viering gekomen. Het invullen van de liturgie verloopt altijd in een goede sfeer en wordt door de volledige inzet van alle werkgroepleden op plezierige wijze afgerond. Er wordt goed rekening met de gewoonten/gebruiken van de gastkerk. Tevens is er bij de keuze van de liederen voldoende ruimte voor materiaal van het desbetreffende koor maar er is ook oog voor gemeentezang, vooral bij het openingslied en slotlied. De vieringen zijn mede door de locatie (o.a. de kapel in Laag-Soeren) altijd sfeervol en waardig. Ook kennen we een vrij goede opkomst bij de vieringen in de grotere kerken maar bij de vesper is de opkomst veelal bescheiden. Wat prettig is dat na de vieringen (uitgezonderd Aswoensdag) bijna alle kerkgangers koffie blijven drinken zodat we nog wat na kunnen praten.

De vieringen in 2012:

*) Op 15 januari vierden we de Zondag van de Eenheid in de Ontmoetingskerk met de voorgangers ds. Boonen en pastor Kok. Het thema was: "De graankorrel". Het Kleopaskoor uit de Emmauskerk heeft de liturgie mooi aangevuld. Het was een goede en fijne viering in een volle kerk. Tijdens de viering werden er matses uitgedeeld als teken van eenheid. Ook werd er voldoende aandacht aan de kinderen geschonken.

*) Aswoensdag, dit jaar op 22 februari, wordt altijd gevierd in de Emmauskerk. Dit maal waren de voorgangers pastor Eerkens en ds. Quik. Als thema was gekozen; "Van stof en geest". Het Kleopaskoor heeft weer gezongen. Ds. Quik hield de overweging in de vorm van 3 mijmeringen na

de 3 lezingen. Dit was heel inspirerend: al met al een fijne viering. Helaas hadden we te weinig boekjes: we hadden niet gerekend op 93 personen!

*) De Vredes zondag was op 23 september. Deze viering vond plaats in de Emmauskerk met de voorgangers pastor Eerkens en ds. Bochanen. Het thema was; "Wijsheid van boven – Energie voor vrede". Het jongerenkoor van de Emmauskerk heeft deze keer gezongen. Er was een crèche onder leiding van de ontmoetingskerk. Helaas waren er bijna geen kinderen. Tijdens deze viering zullen we toch meer aandacht moeten schenken aan de vredesvlag die de hele week bij de verschillende kerken hangt. Goede viering in een vrij volle kerk.

De Adventsvesper was op 2 december. We waren weer te gast in de Boskapel te Laag-Soeren. Het thema dit jaar was; "Hoop voor de toekomst". Ds. Boonen ging voor en de muzikale omlijsting werd verzorgd door Corrie van 't Spijker en Hennie van den Hoek. Een mooie viering met helaas weinig mensen, zeker van de RK parochie. Omdat wij tijdens deze viering altijd een collecte houden voor een goed doel werd het dit maal de Stichting "Kanjers Guusje" uit Tilburg. Na afloop hadden we weer de traditionele chocolademelk.

6 Vespers 40-dagentijd

De vespers worden altijd tijdens het pastores-overleg ingeroosterd en ingevuld. De verdeelsleutel over 2x3 kerken (twee keer kerken in Ellecom, twee keer kerken in Dieren en twee keer kerken in Spankeren) blijkt nog steeds goed te werken. In 2012 is ingezoomd op de kruisweg van Anna Troost. Er is gecollecteerd voor het Kerk-in-Actie project "NOVA" in Zuid-Afrika.

7 werkgroep Vrede-Baris

De Raad van Kerken participeert in de werkgroep Vrede – Baris. De werkgroep Vrede-Baris heeft in 2012 acht bijeenkomsten gehad voor de planning van de vredesmanifestatie op 21 september. De leden van de werkgroep zijn Gerda Schotanus (voorzitter), Henny Doevendans (secretaris), Cansu Karabulut (namens de moskee), Frank van Gessel en Rini van der Ven. De scholen zijn benaderd om tekeningen door schoolkinderen te laten maken en deze zijn rond Calluna in de winkels gehangen en bij de manifestatie op het Callunaplein bij de beren. Henk Aalbers, journalist bij De Gelderlander, was aanwezig en heeft in de krant verslag gedaan van onze bijeenkomst. Na afloop van het voorlezen van de gedichten van de leerlingen en de toespraak door wethouder H. Tiemens hebben wij in Theothorne genoten van hapjes van de verschillende culturen en elkaar een bloem gegeven met vredestekst. Op 26 september heeft de groep een tekenmanifestatie georganiseerd in "de Speeltuin": daar konden de kinderen straattekenen.

8 werkgroep I.R.O

Net zoals bij de werkgroep Vrede – Baris participeert de Raad van Kerken in de werkgroep I.R.O. De werkgroep heeft op zondagmiddag 13 mei een boswandeling georganiseerd waarbij men in gesprek kwam over elkaars geloofsbeleving. Onderweg is er een gezellige picknick geweest met voor elkaar meegebrachte gerechten. Op donderdagavond 15 november is er gesproken over rouwrituelen uit de Joodse, Katholieke, Islamitische en Protestantse wereld. Zo ontmoeten gelovigen vanuit de synagoge, parochie, moskee en gemeente steeds elkaar.