



JAARVERSLAG 2013

van de

Raad van Kerken Dieren e.o.

Dieren; februari 2014

Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van de Raad van Kerken Dieren e.o. in de vergadering van 23 januari 2014.

VOORWOORD van de VOORZITTER

In september 2013 bestond de Raad van Kerken Dieren e.o 40 jaar. Dit jubileum hebben we niet op een feestelijke manier gevierd. Wel zijn we met het oog op onze missie extra gemotiveerd voor onze kerken en parochies aan de slag gegaan. Het product hiervan wordt vlak voor de Veertigdagentijd in 2014 openbaar: met een heuse Veertigdagenkalender, die gemaakt werd in eigen beheer, bieden we binnenkort onze achterban een prachtig bezinnend boekje aan. Het was een feest om hieraan te werken, hopelijk is het ook een feest om deze unieke kalender te gaan gebruiken.

Veel activiteiten gebeuren vanuit een in veertig jaar gegroeide routine. Dankzij nieuwe ideeën en wisseling van de wacht blijft het werk binnen de werkgroepen boeiend. Lege plekken zijn - net zoals binnen de parochieraden en kerkenraden - meestal niet meteen opgevuld. We beseffen als raad hierdoor nog meer hoe dankbaar we moeten zijn met alle vrijwilligers die vaak veel voor- en achter de schermen doen. Hun inspiratie is ook onze inspiratie: we blijven hopen (geloven en liefhebben)!

“Het werk gaat verder,
de zaak duurt voort,
de hoop leeft nog en
de dromen zullen nooit sterven”.

(auteur: Edward Kennedy)

Ds. J.B. Quik-Verweij
(voorzitter Raad van Kerken Dieren e.o.)

INHOUDSOPGAVE

A VERSLAG vanuit het BESTUUR

1. Samenstelling
2. Vergaderingen
3. Activiteiten
4. Financiën

B VERSLAG vanuit de WERKGROEPEN

- 1 Geloof en Maatschappij
- 2 Regionale werkgroep Kerk en Israel
- 3 Nachtwake
- 4 Wereldgebedsdag
- 5 Oecumenische Liturgiegroep
- 6 Vespers in de 40-dagentijd
- 7 Vrede - Baris
- 8 Interreligieuze ontmoetingen (I.R.O.)

A) VERSLAG vanuit het BESTUUR

1) Samenstelling bestuur

Op 31 december 2013 is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter	mevrouw ds. J.B. Quik-Verweij afgev. Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren en Dieren N.O. lid pastoresconvent Veluwezoom
secretaris	mevrouw H. Brouwer-Stronks lid Protestantse gemeente Dieren
penningmeester	de heer J.W.M. Jansen afgev. RK-parochie, locatie Dieren
leden	mevrouw G. van Gulyk-Kuiper afgev. Protestantse gemeente Dieren de heer M.C. Oldenburg afgev. Protestantse gemeente Dieren mevrouw H.G. van Ek-Westeneng afgev. Protestantse gemeente Elillecom-de Steeg de heer J. van den Belt afgev. RK-parochie, locatie Dieren de heer C. Verburg afgev. Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren en Dieren N.O.

2) Vergaderingen

We vergaderden dit kalenderjaar wederom 5 keer op donderdagavond te weten 24 januari, 21 maart, 23 mei, 26 september en 28 november in het Inloophuis. Begin juli namen we rond de tafel van "de Burgemeester van Dieren" (Dieren Zuid) op gepaste wijze afscheid van dhr. Jan Boogaard. Hij verlaat de Dierense kerkenraad en voor hem in de plaats komt voortaan dhr. Kees Oldenburg meedraaien. Onze vergaderlocatie zal met het oog op de komende reorganisatie van het spoorgebied per 2014 veranderen. We komen voortaan samen bij een van de leden thuis.

3) Activiteiten

Op de eerste vergadering van het nieuwe jaar maakten we kennis met de nieuwe imam Muttalip Karataş van de Selimiye Moskee die sinds juni 2012 in Dieren werkt. Een zelfde kennismaking staat gepland voor 2014 met pastor Jaap Scholten die sinds mei 2013 binnen de parochie “Levend water” actief is.

Sinds de website in de lucht is zoeken we naar wezenlijke info voor onze site. Op de jaarlijkse bijeenkomst met de werkgroepen in maart j.l is dringend gevraagd om bijdragen vanuit de werkgroepen. We blijven het aanleveren van actuele info voor de website stimuleren. Door spelregels te maken voor het aanleveren van artikelen en foto's is er meer duidelijkheid voor iedereen en heeft onze contactpersoon, Hannie Brouwer, een zuiver (doorgeef)lijntje met webmaster Marko Maresch.

De folders voor de vakantietijd en de feestdagen worden nog steeds in eigen beheer gemaakt en verspreid. We hopen zo bezoekers van de Veluwezoom in hotel of Bed- en Breakfast een dienst te bewijzen. Voor diensten in de regiokerken verwijzen we op onze site naar de websites van deze kerken.

Na de Ramandan (Suikerfeest) en Rosj Hasjana (Joods nieuwjaarsfeest) zijn ondertekende felicitaties door kerkgangers bij respectievelijk de moskee en sjoel gebracht. Vanuit deze geloofsgemeenschappen wordt ons meeleven zeer op prijs gesteld.

Twee nieuwe activiteiten houden ons bezig: een werkgroep bereid de Kerkennacht voor die in de Emmauskerk, Ontmoetingskerk en Petruskerk op 21 juni 2013 is gehouden. Dit kerkelijke “Open Huis” is landelijk een fenomeen in grote steden. Een bescheiden bezoekersaantal vraagt om doordenking van de nieuwe Kerkennacht in 2015. Ook is er een werkgroep bezig met het maken van de Veertigdagenkalender. Deze wordt in februari 2014 aan kerken en parochies uitgedeeld en vanaf dat moment ter verkoop aangeboden.

4) Financiën

De jaarrekening 2013 bevat een nadelig saldo van € 89,02. Dit tekort op een begroting van € 900,00 is vooral veroorzaakt door verhoogde uitgaven bij de oecumenische liturgievieringen en door onvoorziene uitgaven bij de werkgroep Vrede-Baris. De inkomsten zijn slechts € 26,00 lager uitgevallen dan begroot. Het nadelige saldo geeft geen aanleiding om de contributie te verhogen. In de begroting voor 2014 zijn de uitgaven en inkomsten wederom begroot op € 900,00. Eind december 2013 bedroeg de balans € 720,84.

In januari 2014 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren H.J. Grutters en A.V. van Veelen, de administratie in orde bevonden en het bestuur gedechargeerd.

B) VERSLAG vanuit de WERKGROEPEN

1) Werkgroep Geloof en Maatschappij

In het verslagjaar 2013 hebben we helaas afscheid moeten nemen van Albert van Iterson. Hij was jaren actief in onze werkgroep en een grote inspirator en vervulde een lange periode de rol van voorzitter. Helaas is het ook dit jaar niet gelukt om nieuwe werkgroepleden te werven, dit baart ons grote zorgen en daarmee komt het voortbestaan van deze werkgroep in gevaar.

In dit verslagjaar hebben we een draaiboek samengesteld, een handreiking over welke zaken bij een thema-avond geregeld dienen te worden en wie waarvoor verantwoordelijk is. Een duidelijk hanteerbaar stuk waar een ieder zijn of haar voordeel mee kan doen. De publiciteit werd verzorgd door Albert van Iterson en is in eerste instantie overgenomen door Hannie Brouwer, waarvoor we haar zeer dankbaar zijn.

In het jaar 2013 hebben we weer drie thema avonden georganiseerd:

*) Op 20 januari was er een thema avond over “Voltooid Leven” door Theo Koster, Dominicaan en Studentenpastor. Een prima inleiding over een moeilijk onderwerp, het was laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk zonder taboes en eerlijk. Er waren een 40-tal belangstellenden voor deze avond.

*) Op 7 april was er een thema avond over “Reiken naar een nieuwe wereld” door Hennie en Johannes de Pous (medewerkers van Initiatives of Change) De familie de Pous woonachtig in Dieren en bij velen bekend konden zich verheugen in een grote belangstelling. Een goed verhaal maar niet voor een ieder direct toegankelijk, het boek wat ze geschreven hebben en we konden meenemen aan het eind van de avond heeft na het lezen veel duidelijkheid verschaft.

*) Op 6 oktober was er een thema avond over “Onderwijs in Ontwikkeling” door Koos Pluymert. Een zeer boeiend verhaal over vele aspecten in het onderwijs en de relatie tussen thuis, school en leerling. Deze avond vraagt zeker om een herhaling en we hopen dan meerdere belangstellenden te trekken.

2) Regionale werkgroep Kerk en Israël

In de werkgroep hebben zitting ds. H. Boonen, mevrouw G. van Gulyk-Kuiper, mevrouw T. Havinga-Wielenga (lid van de Provinciale Werkgroep Kerk & Israël), de heer F.J.A.M. Koevoets, de heer A. van Griethuysen en de heer T. Algera.

De werkgroep heeft meegewerkt aan de Dag van het Jodendom. In dat kader heeft Zwi Marx op 15 januari in de Dierense Sjoel een lezing gehouden over het thema “Zorg voor de wereld, gedeeld met de joodse traditie”. Het was een goede avond.

Door de werkgroep zijn dit jaar twee leerhuisavonden georganiseerd.

*) De eerste avond op 25 september is verzorgd door mw. drs. Dodo van Uden. Haar inleiding ging over het begin van Exodus 32, het verhaal van het Gouden Kalf. Hoe komt het volk ertoe om een gouden kalf te maken en wat willen ze ermee? Waarom is het zo erg wat ze doen en wat is de rol van Aäron? Waarom houdt hij het volk niet tegen? Met o.a. dit soort vragen hebben wij ons op die avond beziggehouden. Het was een boeiende avond.

*) De tweede avond vond plaats op 23 oktober. Henk Janssen, emeritus deken, heeft een inleiding gehouden over het thema “Joodse wijsheid voor de mensheid”. Aan de hand van het Misjna-tractaat “De wijsheid van de vaders” is gezocht naar (levens)wijsheid, de zin van het leven en van menswaardig samenleven. Ook dit was een boeiende avond.

Opmerkelijk was dat beide avonden niet erg druk bezocht zijn. Desondanks is de werkgroep van plan door te gaan met het organiseren van leerhuisavonden.

Op 14 maart organiseerde de Provinciale Werkgroep Gelderland van Kerk & Israël een ontmoetingsdag in de synagoge van Apeldoorn voor alle leden van de plaatselijke werkgroepen. Rabbijn Marianne van Praag heeft in dat kader een lezing gehouden over Poeriem, het Esther-verhaal. Al met al een zinvolle dag.

Tweemaal per jaar (september en januari) verzorgt de Provinciale Werkgroep een nieuwsbrief die digitaal wordt verzonden. Hierin staan alle activiteiten van de Kerk&Israël-groepen in deze provincie. Zo houden wij elkaar op de hoogte van lezingen, bijzondere avonden en leerhuizen.

Door het blad Kerk & Israël Onderweg dat vier keer per jaar verschijnt, wordt de werkgroep op de hoogte gehouden van verschillende onderwerpen en activiteiten die landelijk en provinciaal worden georganiseerd. Ook van de Stichting Pardes, voorheen de B. Folkertsma Stichting voor Talmudica, wordt regelmatig informatie ontvangen.

De Israëlzondag, gehouden op 6 oktober, had als thema "Het hoofd boven water". In het kader van deze zondag is voor een ieder het blad "Kerk&Israël Onderweg" beschikbaar gesteld. Een boeiend blad met veel informatieve artikelen op het terrein van Kerk&Israël.

Voor de kerk- en parochiebladen werd door de werkgroep kopij aangeboden. De voorbereidingen voor de Dag van het Jodendom 2014 zijn gestart.

3) Werkgroep Nachtwake

De Nachtwake was in 2013 anders dan andere jaren, omdat de route anders was. Andere jaren waren we rond tweeën in Ellecom, rond drieën in Doesburg en 's morgens vroeg weer in Dieren of Spankeren. Door de maar steeds uitbreidende campings zijn we een keer door de polder tussen Doesburg en Ellecom getrokken. Dat betekende om twee uur in Doesburg en daarna naar Ellecom. Hij was ook anders omdat we de hele tocht in een soort miezer sneeuw hebben gelopen. Dat hadden we nog nooit meegemaakt. Het was gelukkig niet vervelend of extra koud. In het licht van de fakkels en de verdwaalde lantaarns vormde de vallende sneeuw schitterende kristalletjes. Verder waren de vieringen onderweg inspirerend. In de kerk in Ellecom was er een mozaïek gemaakt. Naar dit mozaïek werd onlangs nog gevraagd door deelnemers die van buiten de regio kwamen en mee hadden gelopen. Het beginners aantal was groot, we kwamen zeker met 60 mensen in Doesburg aan. Maar daarna liep het aantal wel terug. Er kwamen 20 à 30 mensen aan in Spankeren.

4) Werkgroep Wereldgebedsdag

De orde van dienst voor 2013 is samengesteld door vrouwen uit Frankrijk met als thema: Hoezo een vreemdeling. In de orde van dienst komt dit thema regelmatig terug in liederen en teksten, zoals de Bijbeltekst uit Matheus 25:31-40. Aan deze mooi dienst, werd naast het vaste muziekgroepje, ook meegewerkt door drie gastliturgen waaronder een vrouw afkomstig uit Iran. Na afloop bleven weer veel bezoekers, onder het genot van een kopje koffie, napraten. De collecte voor de projecten, uitgekozen door de vrouwen uit Frankrijk, heeft € 102,- opgebracht en is overgemaakt naar de rekening van W.G.D. Nederland.

5) Werkgroep oecumenische liturgiegroep

Evenals het vorig jaar bestaat de oecumenische liturgiegroep uit 5 personen: de heren G.J. Bos en A. Meeldijk en de dames A. Jansen, J. Vreugdenhil en J. Koppers. Graag

zouden wij nog enkele nieuwe mensen aan onze groep willen toevoegen. De samenwerking in de werkgroep is nog altijd prima. Iedereen is op zijn eigen manier intensief betrokken bij de voorbereidingen van de vieringen. Men waardeert andermans mening en probeert dat zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Ook door de goede voorbereiding van de voorganger of door de aangedragen liturgie komen we meestal snel tot een thema van de viering. Daardoor verloopt het invullen van de liturgie altijd in een goede openhartige sfeer en wordt op een plezierige wijze afgerond. Er wordt goed rekening gehouden met de gewoonten/gebruiken van de gastkerk. Tevens is er bij de keuze van de liederen voldoende ruimte voor materiaal van het betreffende koor maar hebben we ook oog voor de gemeentezang, vooral bij het openings- en slotlied. De vieringen zijn mede door de locatie (o.a. de kapel in Laag Soeren) altijd sfeervol en waardig. Ook kennen we een vrij goede opkomst bij de vieringen in de grotere kerken maar bij de vesper is de opkomst bescheiden. Afstand te ver? Een wens van de groep is om in de toekomst te proberen de vespervieringen in de bestaande Dierense kerken (Ontmoetingskerk of Emmaüskerk) plaats te laten vinden. We zullen echter eerst met het bestuur van de Raad van Kerken hierover gaan overleggen. In een oriënterend gesprek hebben genoemde kerken al toegezegd ruimte beschikbaar te willen stellen. Wat prettig is dat na de vieringen (uitgezonderd Aswoensdag) bijna alle kerkgangers koffie blijven drinken zodat we nog wat na kunnen praten.

De vieringen in 2013

*) Op zondag 20 januari vierden we de Zondag van de eenheid. In de Emmaüskerk met de voorgangers ds. J. Quik en pastor H. Eerkens, goede viering en een mooie overweging. Het trommelgeluid van de Dalits was eerst voor de mensen wat onwennig, maar werd later gewaardeerd. Omdat er sneeuw verwacht werd was de opkomst matig 143 personen. Het kerkkoor van de Ontmoetingskerk heeft prima gezongen. Na de viering gezellige ontmoeting onderling met alle personen.

*) Aswoensdag, dit jaar op 13 februari, wordt altijd gevierd in de Emmaüskerk. De voorgangers waren pastor N. Kok en ds. F. Ort, verder met medewerking van het Kleopaskoor. Men vond het een fijne viering. Opkomst ongeveer 85 mensen, waaronder ook veel niet Katholieken.

*) Vredeszondag op 21 september in de Ontmoetingskerk. Voorgangers : pastor N. Kok en ds H. Boonen. Een hele goede viering. Gesprek met Amos was verrassend omdat we dat vanaf de eerste rij gedaan hebben. N. Kok had een geweldig goede preek, zeer toepasselijk ook in deze tijd. Goed gevulde kerk ongeveer 200 mensen. Ontmoetingskoor van de Ontmoetingskerk luisterde de dienst op met toepasselijke liederen. Alleen jammer dat men vergeten was de Vredesvlag uit te hangen.

*) Adventsviering op 1 december 2013 in de Boskapel te Laag-Soeren, voorganger ds. H. Boonen. Hele sfeervolle viering met een goede overweging. De viering werd bezocht door circa 25 personen. Na de viering werden de voorste banken achteruit geschoven en ging men op stoelen in een kring zitten. Er werd samen gepraat en chocomel gedronken. De collecteopbrengst voor de stichting ALS heeft € 52,96 opgebracht.

6) Vespers 40-dagentijd

In de periode van 13 februari tot en met 27 maart waren er zes vespers die rouleerden in de kerken van Ellecom, Dieren en Spankeren. Er werd door een van de plaatselijke pastores elke keer ingezoemd op één van de kruiswegstaties van de kunstenaar Gerard van Ursem. Deze staties heeft hij gemaakt vanuit het Marcus-evangelie. De opkomst was - net zoals de vorige jaren - vooral de laatste twee keer mooi gevuld. Dit gegeven vraagt wellicht om een andere route voor bezinning via vespers.

7) Werkgroep Vrede-Baris

De Raad van Kerken participeert in de werkgroep Vrede-Baris. Door de werkgroep zijn in de vredesweek van 21 t/m 27 september vier activiteiten georganiseerd met als thema: Acties voor Vrede.

*) Maandagavond 23 september 2013: in Tagore (Middelhovenstraat te Dieren) een Syrische avond met de film "Suffering Grasses", met daarna een interview met twee vrouwen, één van Syrische komaf en één met Nederlandse wortels.

*) Dinsdag 24 september 2013: in het filmhuis Dieren heeft (in overleg met ons) de film over Hannah Arendt gedraaid.

*) Er zijn ansichtkaarten gemaakt door schoolkinderen. Deze kaarten werden de hele Vredesweek opgehangen in winkels rond het Callunaplein en daarna als groet naar vluchtelingenkampen rond Syrië gebracht.

*) Vrijdagmiddag 27 september 2013: Manifestatie rondom de beren op het Callunaplein, aanvang 17.00 uur. Wethouder H. Tiemens heeft een toespraak gehouden. Bij het laten zien van de kaarten waren veel kinderen aanwezig. De hapjes en drankjes hebben we buiten gebruikt, het was gelukkig heel goed weer. Deze keer was een kleine groep mensen aanwezig.

8) Werkgroep Inter Religieuze Ontmoeting

De Raad van Kerken participeert in de werkgroep I.R.O. De werkgroep I.R.O. bestond in het jaar 2013 uit de volgende leden: namens de Selimiye Moskee Dieren mevrouw Cansu Evcil en de heren Gökhan Alarslan en Ali Karabulut. Namens de Protestantse kerken mevrouw Susanna Graver en de heer Jan Boogaard. Vertegenwoordigster van de Rooms Katholieke Kerk mevrouw Ingrid Klein-Verveen. Namens de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland de heren Rob Cassuto, Sem van Gelder en Michaël Mendel.

De leden van de werkgroep kwamen dit jaar 4 keer bij elkaar voor een vergadering. In de vergaderingen werden de activiteiten voorbereid en met de recent opgedane ervaringen aandacht besteed aan de vraag of we de werkzaamheden in de werkgroep willen voortzetten en mogelijkheden onderzoeken om belangstelling voor het doel van onze werkgroep te wekken door middel van andere activiteiten. De leden van de werkgroep hebben zich unaniem uitgesproken voor een voortzetting van de interreligieuze ontmoetingen en gaan zich in het komende jaar oriënteren op (andere) aan te bieden activiteiten.

Activiteiten

*) Op 19 mei 2013 werd een voorjaarswandeling voor de leden van de geloofsgemeenschappen gehouden. Er waren minder deelnemers dan de vorige keer, maar het was een geslaagde dag.

*) In het najaar werden de leden van de geloofsgemeenschappen, net als in 2010 (drie jaar geleden al weer) uitgenodigd om elkaars diensten bij te wonen. Zo woonden we op 6 oktober jl. de dienst bij in de Nicolaaskerk in Ellecom. Op 18 oktober waren we te gast in de Selimiye Moskee in Dieren. Op 2 november werden we ontvangen in de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland en tenslotte waren we op 10 november aanwezig bij de dienst in de Rooms Katholieke Emmaüskerk.

Ervaringen: De wandeling en het bezoek aan elkaars diensten waren een herhaling van dezelfde activiteit van een aantal jaren eerder, geïnitieerd op basis van de toen getoonde belangstelling. Achteraf hebben we moeten vaststellen dat er met name bij

het bezoek aan elkaars diensten een minder groot aantal deelnemers heeft deelgenomen ten opzichte van de eerste keer.