



Raad van Kerken Dieren e.o.

www.rvkdieren-eo.nl

JAARVERSLAG 2014

van de

Raad van Kerken Dieren e.o.

Dieren; juni 2015

Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van de Raad van Kerken Dieren e.o. in haar bijeenkomst op 18 juni 2015.

VOORWOORD van de VOORZITTER

Het jaar 2014 was een gevuld jaar: vertrouwde- en nieuwe activiteiten volgden elkaar op. Het is mooi dat het bruist zowel binnen het bestuur als buiten het bestuur. Het lijkt erop dat ontmoetingen met gelovigen uit de kerk of tussen kerkleden en vertegenwoordigers van de synagoge en/of moskee zeer gewaardeerd worden en van waarde zijn. Dit alles daagt de raad uit om plannen te blijven maken voor deze contact-momenten waar het geloofsgesprek ruimte krijgt. De zingeving bindt ons en laat ons zowel “zin op zondag” zoeken als “zin tussen de zondagen in” ontdekken.

Nieuwe leden in het dagelijks bestuur zorgen ook voor meer handen en nieuwe talenten die benut mogen worden. Juist daardoor kunnen spontane initiatieven zoals de Avondwake op 10 november op korte termijn gerealiseerd worden. Het is fijn te merken dat iedereen namens zijn achterban de zaak van oecumene draagt en echt dienstbaar wil zijn. Dan tellen niet de grenzen maar dat wat ons ten diepste bindt en verbindt. Met een Bijbelse knipoog zeggen we dan al snel in één adem: “Geloof, hoop en liefde” (naar 1 Korinthe 13 : 1 - 13).

*Geef ons dat wij durven leven
dat er toekomst kan bestaan,
dat wij dromen verder geven,
dat er wegen opengaan,
dwars door grenzen en patronen
boven feiten en verstand,
boven al het doodgewone
uit naar een nieuw toekomstland.*

(Zingenderwijs 53, Yvonne van Emmerik)

Ds. J.B. Quik-Verweij
(voorzitter Raad van Kerken Dieren e.o.)

INHOUDSOPGAVE

A VERSLAG vanuit het BESTUUR

1. Samenstelling
2. Vergaderingen
3. Activiteiten
4. Financiën

B VERSLAG vanuit de WERKGROEPEN

- 1 Geloof en Maatschappij
- 2 Regionale werkgroep Kerk en Israel
- 3 Nachtwake
- 4 Wereldgebedsdag
- 5 Oecumenische Liturgiegroep
- 6 Vespers in de 40-dagentijd
- 7 Ambassade voor de Vrede
- 8 Interreligieuze ontmoetingen (I.R.O.)

A) VERSLAG vanuit het BESTUUR

1) Samenstelling bestuur

Op 31 december 2014 is het bestuur als volgt samengesteld:

| | |
|----------------|--|
| Voorzitter | mevrouw ds. J.B. Quik-Verweij afgev. Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren en Dieren N.O. lid pastoresconvent Veluwezoom |
| secretaris | mevrouw H. Brouwer-Stronks lid Protestantse gemeente te Dieren |
| penningmeester | de heer J.W.M. Jansen afgev. RK-parochie, locatie te Dieren |
| leden | mevrouw G. van Gulyk-Kuiper afgev. Protestantse gemeente te Dieren de heer M.C. Oldenburg afgev. Protestantse gemeente te Dieren mevrouw G. Becks afgev. Protestantse gemeente Ellecom-de Steeg de heer G. Kreeft afgev. Protestantse gemeente Ellecom-de Steeg |

mevrouw M. Elzebroek
afgev. RK-parochie, locatie Dieren
de heer C. Verburg
afgev. Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren
en Dieren N.O.

2) Vergaderingen

We vergaderden dit kalenderjaar wederom 5 keer op donderdagavond te weten 23 januari, 27 maart, 22 mei, 25 september en 27 november waarvan 1x in het Inloophuis en de overige vergaderingen waren in de huiskamers van de leden zelf. Eind juni namen we rond de tafel van “Troja Hector” (Harderwijkerweg, Dieren) afscheid van Jan-Joris van den Belt die namens de parochie “Levend water” locatie Dieren meedraaide. In het najaar schoven er twee nieuwe leden aan die betrokken zijn bij IKOES uit Ellecom-de Steeg. Te weten Gemma Becks en Gerard Kreeft. Zij zijn de opvolgers van Gera van Eck. Margreet Elzebroek vulde later weer de lege plek vanuit de katholieke geleding.

3) Activiteiten

De 40dagenkalender zag 6 weken vòòr Pasen het levenslicht en werd met winst verkocht voor het goede doel. De vesperreeks was voor het eerst alleen in de Stille Week en bleef beperkt tot 3 gewijde momenten. Naast het tekenen van een Ramadangoet is er ook voor het eerst een Nieuwjaarsgroet voor onze joodse broeders en zusters verschenen rondom de feestdag “Rosh Hasjana”. Pastoor J. Scholten maakte met ons kennis. Dankzij het verzoek van de oecumenische liturgiegroep kwam er een openluchtviering op onze agenda: uiteindelijk werd dit gegeven gekoppeld aan een bevrijdingsdienst in April en een bevrijdingsconcert in hetzelfde weekend. De harde kern van de Nachtwake is gestopt en met klem hebben we aan de lidkerken om opvolgers gevraagd. Spontaan werd er in november een Avondwake in de Emmaúskerk gerealiseerd die ruimte gaf aan bewoners van onze gemeente om op de dag van nationale rouw in het kader van de ramp met de MH17 een kaarsje te kunnen branden. In 2014 werden weer roosters van de zondagsvieringen rond Pasen, zomervakantie en Kerst bezorgd bij verblijfsaccomodaties (hotels, B & B en campings) in het werkgebied van de raad.

4) Financiën

In januari 2015 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren H. Grutters en A. van Veelen, de administratie in orde bevonden en het bestuur gedechargeerd. De jaarrekening werd, anders dan in 2013, afgesloten met een

batig saldo van totaal 282,00 euro. De contributie voor 2015 kon daardoor ongewijzigd blijven.

B) VERSLAG vanuit de WERKGROEPEN

1. Werkgroep Geloof en Maatschappij (verslag: Klaas Pieter Plantinga)

In 2014 hebben naast voorzitter Theo Keuper ook Christine Schellevis en Iris Klein Lugtenbelt afscheid genomen van de werkgroep. Klaas Pieter Plantinga is bereid gevonden om het voorzitterschap op zich te nemen en Hannie Brouwer wil naast de publiciteit ook het secretariaat voor haar rekening nemen. In de loop van het jaar hebben Frans Koevoets, Ellen Bollen en Marijke van der Veeke als nieuwe leden zitting genomen in de werkgroep.

In het jaar 2014 zijn drie avonden georganiseerd:

*) 19 januari, Thema avond over “Praat niet over maar met elkaar!” door Theo Koster Dominicaan en studentenpastor te Nijmegen over een samenleving met veel communicatiemiddelen. Maar ook met de vraag of we elkaar hier beter door leren kennen. Onderliggend thema voor deze avond was de vraag “Wie ben ik en wie zeggen anderen wie ik ben”. Een goede en inspirerende avond waarbij ook tolerantie regelmatig aan de orde kwam. Er kwamen opmerkelijke reacties waardoor een goede discussie op gang kwam.

*) 6 april: Thema avond “Vroeger was alles beter?” door Jos Meerssman, coördinator loket Buurtwerk VIVA Rheden en buurtcoach. Deze avond ging o.a. over de participatiesamenleving. Jos Meerssman hield een enthousiaste inleiding. Hij probeert in de wijken bewoners te mobiliseren om actief te worden. Duidelijk werd dat de gemeente Rheden zijn bezigheden stuurt. Uit de reacties bleek dat veel mensen niet op de hoogte zijn dat er een buurtcoach in Dieren aanwezig is en wat het werk inhoudt.

*) 5 oktober: “Geheugen kwijt, wees voorbereid” een thema avond over dementie door Karen Oosterwal specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatric. De informatie van Karen Oosterwal was duidelijk en overzichtelijk en voor leken goed te begrijpen. Naast het medische aspect ging ze ook in op de maatschappelijke consequenties van dementie nu en in de toekomst. Een aantal organisaties die op dit gebied werkzaam zijn zoals Attent thuiszorg, Buurtzorg, Thuiszorg midden Nederland en Alzheimer Nederland waren deze avond met een informatiestand aanwezig.

2. Regionale werkgroep Kerk en Israël Dieren (verslag: Ton Algra)

Overleden

Dit jaar is Arnold van Griethuysen overleden en hebben we helaas afscheid van hem moeten nemen. Onze werkgroep heeft veel te kort mogen genieten van zijn persoon en van zijn inbreng in de werkgroep.

Dag van het Jodendom

De werkgroep heeft meegewerkt aan de Dag van het Jodendom. In dat kader heeft Prof. Marcel Poortvliet op 15 januari in de Dierense Sjoel een lezing gehouden over het thema "Abraham/Ibrahim: tussen exclusiviteit en tolerantie". Het was een boeiende, door ongeveer 30 belangstellenden bezochte, avond.

Leerhuisavonden

Door de werkgroep zijn dit jaar twee leerhuisavonden georganiseerd.

*)De eerste avond op 15 oktober is verzorgd door ds. Sjirk van der Zee. Zijn inleiding ging over het boek "The Prophets" van Abraham Heschel. Hierin is een briljant onderzoek vervat over de oudtestamentische profeet als uniek mens en in die gedaante als boodschapper van God. Het boek toont de hartstochtelijke betrokkenheid van de Eeuwige bij de geschiedenis van de mensheid. De profeten kijken naar de samenleving vanuit de optiek van God, die schreeuwt over onrecht en ijvert voor gerechtigheid. Het is een erg boeiende avond geworden.

*)De tweede avond vond plaats op 12 november. Mevrouw drs. Dodo van Uden heeft op deze avond een inleiding gehouden over de profeet Amos. Ook dit was een erg boeiende avond.

Beide avonden hebben in zijn totaliteit 33 betalende bezoekers getrokken, te weinig om kostendekkend te werken. Desondanks is de werkgroep van plan door te gaan met het organiseren van leerhuisavonden.

Provinciale Ontmoetingsdag

Op 4 maart organiseerde de Provinciale Werkgroep Gelderland van Kerk & Israël een ontmoetingsdag voor alle leden van de plaatselijke werkgroepen in de synagoge van Dieren. Spreker was dr. Peter van 't Riet met het thema "Zonder Thora leest niemand wel". 's Middags heeft mevrouw Mendel verteld over Joods leven in Dieren en trad het duo NIHZ op met joodse verhalen, anekdotes en humor, afgewisseld met vrolijke muziek. Al met al een mooie en zinvolle dag.

Overig

*) Door het blad Kerk & Israël Onderweg dat vier keer per jaar verschijnt wordt de werkgroep op de hoogte gehouden van verschillende onderwerpen en activiteiten die landelijk en provinciaal worden georganiseerd.

- *) Ook van de Stichting Pardes, voorheen de B. Folkertsma Stichting voor Talmudica, wordt regelmatig informatie ontvangen.
- *) De Israëlzondag, gehouden op 5 oktober, had als thema “Erkenning en Rechtvaardigheid”. In de kerk werd het blad “Kerk & Israël Onderweg” uitgedeeld.
- *) Voor de kerk- en parochiebladen werd door de werkgroep kopij aangeboden.
- *) De voorbereidingen voor de Dag van het Jodendom 2015 (15 januari 2015) zijn gestart.

3. Nachtwake te voet 17/18 april 2014 (verslag: Ariëne Scholten)

Donderdagavond (17-4) om 23:00 uur kwamen we met eenendertig mensen bij elkaar in de Petruskerk te Spankeren. De eerste viering van de nachtwake. Een hele nacht vóór je van vieren, wandelen, praten, nadenken en tegen het einde een tikkeltje afzien. Het verbindende thema van de vieringen was “**Vallen en opstaan**”. Het verbindende lied: “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur”. In elke viering werd een deel van Lucas 22 gelezen. Het verhaal van deze nacht. In Spankeren bouwden we een veld met kruisen, met erop onze valkuil en wat ons daar weer overheen helpt.

Toen trokken we de nacht in naar de Emmaüskerk, waar buiten de vuurkorf brandde. Binnen was er viering met afwisselend teksten en door het jeugdkoor gezongen liederen. We bespraken tien stellingen rond verzinken in wanhoop en opstaan. Stof tot nadenken. De weg door het bos naar Ellecom was fel verlicht door de nog bijna volle maan.

In de St. Nicolaaskerk werden we ontvangen met een, ondertussen welkom, kopje koffie of thee. De viering begon met de tekst van Mandela: “Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn”. De eerste vraag was wat verlamt je, de tweede logischerwijs wat helpt je op weg. Bij het weggaan mochten we symbolisch de verlamme eigenschap prijsgeven aan de elementen (water, aarde, lucht of vuur). Stoere mannen kiezen natuurlijk vuur.

De halte Doesburg is na al die jaren befaamd voor de soep. We werden niet teleurgesteld, liefst vijf smaken zelfgemaakte soep stonden klaar. De reputatie van de kaassoep is stevig gevestigd. Het thema in de Martinikerk was ingevuld met hoe weinig er nodig is om uit balans te raken en hoeveel om je weer op te richten. Daar kwam een echte evenwichtsbalk en een wedstrijd kussengevecht bij kijken. De winnaar werd uit evenwicht gebracht (van de balk) en opgevangen en weer opgericht door het publiek. Zelden een minder blij winnaar gezien.

Iets over vier uur vertrokken we met 23 mensen, voor het langste deel van de wandeling, langs de oude IJssel arm naar het pontje van Olburgen. Langzaam werd het licht en ook wel wat frisser. Op de dijk een korte viering rond de woorden van

Mandela 'liefhebben en loslaten'. Daarna chocolademelk om handen en ingewanden te warmen. Net toen we op het pontje stapten kwam de zon over de horizon, een grote warme oranje bal, ja we hadden het gered, op naar de Ontmoetingskerk.

In de laatste viering verzamelden we de symbolen die we onderweg meegekregen hadden en spraken met elkaar over wat we beleefd hadden deze nacht. Nog samen het meegezeulde ontbijt nuttigen en dan naar bed .

4. Wereldgebedsdag (verslag: Nel Fokkens)

De viering is altijd op de eerste vrijdag in de maand maart en is in 2014 voorbereid door vrouwen uit Egypte. Zij kozen als thema “Bron van Leven” In de orde van dienst neemt water (de Nijl) of het ontbreken van water (het droge land) een belangrijke plaats in. Als Bijbelverhaal is door de vrouwen gekozen voor Johannes 4 “De vrouw bij de bron” Centraal staat de tekst: “Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft”. Het is een sfeervolle viering waaraan circa 45 mensen deelnemen. Aan deze viering werkten naast de drie vaste werkgroepleden ook twee gast lectoren en het vaste muziekgroepje mee. Na afloop werd onder het genot van een kopje koffie of thee bijgepraat. In november hebben twee werkgroepleden deelgenomen aan de kaderdag in Rotterdam Alexander ter voorbereiding van de viering in 2015.

5. Oecumenische liturgiegroep (verslag: Jesca Koppers)

In het jaar 2014 bestond onze werkgroep nog steeds uit de heren G.J. Bos en A. Meeldijk en de dames A. Jansen, J. Vreugdenhil en J. Koppers. Zeer tot onze vreugde hebben we er 2 nieuwe leden bij gekregen namelijk de heer H. Ringers namens de Ontmoetingskerk en mevrouw J. van de Marel namens de R.K. Kerk. Maar helaas moeten we de heer A. Meeldijk wegens ziekte regelmatig missen. We hopen dat dit van tijdelijke aard zal zijn. Misschien zou het prettig zijn als er ook een afgevaardigde van de kerk in Spankeren zich bij ons zou kunnen voegen. De samenwerking blijft prettig zowel met de voorgangers als in de groep. Er wordt uitgebreid rekening gehouden met de aangedragen liturgie maar ook met de gewoonten en gebruiken van de gastkerk. Bij de keuze van de liederen houden wij rekening met het materiaal van het koor maar hebben ook oog voor de gemeentezang zoals bij het openingslied en slotlied. Dit jaar hebben we voor het eerst voor de vesperdienst gebruik gemaakt van de Mariakapel in de Emmaüskerk in de hoop dat er meer personen aanwezig kunnen zijn. Over het algemeen is de opkomst tijdens de vieringen goed te noemen. We gaan met hetzelfde enthousiasme door in 2015.

Zondag van de eenheid (19 januari 2014, Ontmoetingskerk)

Voorgangers pastor Nico Kok en ds. Henk Boonen.

Thema: "Is Christus dan verdeeld?" We hebben deze viering voorbereidt met behulp van het materiaal van de Canadese kerken waarin verwoord werd dat er in Canada zoveel leden van andere religies aanwezig zijn. Maar Christus is niet verdeeld. De ouderling van dienst Roelf Lanting hield een mooi welkom gebaseerd op het samen ontmoeten en vieren. Deze hele goede "warme" viering straalde uit wat ons "verbond" en niet wat ons "scheidde". De overweging van pastor Nico Kok verwoordde dat ook prima. Komende uit de viering voelde men ook een soort verbondenheid. Mooi moment was het gedenken tijdens de viering van een pas overledene van de RK Kerk. Staande met de oecumenische gemeenschap deed het ons goed. Het Kleopaskoor van de RK Parochie heeft gezongen. Marieke van Voorst van de Ontmoetingskerk heeft dit koor begeleid. De kerk was goed gevuld ± 400 kerkgangers. En er werd lang nagepraat onder het genot van een kopje koffie.

Aswoensdag (5 maart 2014, Emmaüskerk)

Voorgangers: Ds. Kees. Bochanen en pastor Han Eerkens.

Een mooie sfeervolle viering met medewerking van het Kleopaskoor. Het heeft wel wat dat verbranden van de palmtakjes. Sfeervol. De kerk was redelijk goed gevuld, zowel met Katholieken als niet Katholieken. In totaal waren er 119 mensen. Dat iedereen een askruisje krijgt geeft een bijzondere verbondenheid met alle gelovigen. Veel niet-Katholieken vonden het jammer dat zij dat vroeger nooit hadden meegemaakt.

Vredeszondag (21 september, Emmaüskerk)

Voorgangers: pastor Nico Kok en ds. Kees Bochanen.

Thema: "Wapen je met vrede".

Velen vonden het een goede en mooie viering maar hier en daar hoorde je ook, vooral van de RK kant, dat men de tweede schriftlezing (Filippenzen 1, 29 - 2, 11) uit de Naardense Bijbel te "zwaar" vond. Bovendien was de overweging eigenlijk een soort herhaling van de eerste schriftlezing (Genesis 11, 27 - 12, 9). Jammer dat er te weinig ingegaan werd op de huidige onrustige wereld met alle oorlogen en vluchtelingen. Er zou een link gelegd kunnen worden naar onszelf. Pastor Nico Kok heeft er in zijn openingswoord wel naar gewezen. Het Ichtus-koor heeft de viering muzikaal ondersteund. In totaal waren er 189 mensen in de kerk. Het samenzijn na de viering onder het genot van een kopje koffie was heel gezellig. Deze keer hebben we toch de kinderwoorddienst weer in ere gesteld. Gelukkig mochten we een ruimte van de speeltuin gebruiken. Ging prima.

Adventsviering (30 november 19.00 uur, Mariakapel van de Emmaüskerk).

Voorganger: ds. J.B. Quik-Verweij.

Bij binnenkomst van de bezoekers was de kapel goed verwarmd. De beide dames voor het muzikale deel konden hun instrumenten warm spelen en de dominee had alvast de boekjes voor de viering op de stoelen gelegd. Al gauw bleek, dat de opkomst groter was dan in voorgaande jaren en moesten er stoelen bijgezet worden. Er waren 45 mensen aanwezig, waardoor de kapel overvol was en er zelfs vijf boekjes tekort waren. De sfeer was ontspannen en dat gold ook tijdens de viering. De collecte stond in het teken van het project "Heart Pillow" en heeft 101,32 euro opgebracht. Na afloop van de viering was er spontane hulp bij het weer in orde brengen van de kapel en werd er warme chocolademelk gedronken, waarbij het even een probleem gaf om iedereen snel van "warme" chocolademelk te voorzien, omdat we zo'n grote opkomst niet hadden verwacht. Helaas was het na afloop van de viering in de hal van de kerk niet erg warm. Gelukkig had een ieder zich daarvoor al letterlijk en figuurlijk gewarmd aan een mooie viering

6. Vespers 40-dagentijd (verslag: ds. Quik)

Via het pastoresconvent is het initiatief genomen om op de eerste drie avonden van de Stille Week steeds een facet uit het schilderij "Scènes uit de passie van Christus" van de hand van Hans Memling (15^e eeuw) centraal te stellen. De orde van dienst had daarom steeds een gekleurde voorkant met afdruk van desbetreffende scene die hielp zo het lijden van Christus serieus te nemen.

7. Ambassade voor Vrede (verslag: Hennie Doevendans)

Deze groep had in 2014 ook samen met het Filmhuis en Basisschool De Vlinder, iets anders georganiseerd:

*)Op zondag 21 september 2014 om 14.30 uur was in het Filmhuis voor de jeugd (9-15 jaar) en ouders/grootouders de film "Oorlogsgeheimen". De film speelt in 1943 rond twee vriendjes met het complicerend gegeven dat de ouders van het ene kind in het verzet zitten en de ouders van het andere kind lid van de NSB zijn.

*)Op vrijdag 26 september kwamen wij om 11.00 uur met de twee hoogste klassen van Basisschool De Vlinder in het Carolinapark samen om te vertellen en te horen wat "Vrede/ Ontwapening" voor ons betekent aan de hand van gedichten, tekeningen (enz.). De tekeningen hebben vanaf 15 september en voor de rest van de maand in winkels op en rond het Callunaplein gehangen. Nadat de voorzitter iedereen welkom had geheten, beeldden zestien kinderen woorden uit die in verband gebracht konden worden met het thema "Vrede wie durft". Dit werd gedaan onder begeleiding van pianomuziek van de CD Amélie. Voorbeelden van woorden waren: lief/stout, sterk/slap, waarden/kwetsen, ontwapenend/gewapend. Na het uitbeelden kregen de kinderen van zestien andere kinderen de

borden, waar de woorden opgeschreven stonden. Vervolgens hield wethouder Constans Pos een gesprek met een vijftal kinderen over “De vlinder”: Wat is belangrijk voor een vlinder? De meisjes en jongens kwamen direct met antwoorden: voedsel, een cocon, een rups, voortplanten en meer. Toen wethouder Pos over woorden “tevreden” en “ontevreden” begon, kwamen de tongen helemaal los. Daarna kwamen vier andere kinderen naar voren om iets over hun tekening te vertellen. De rode lijn hierin was duidelijk: “Vrede - Peace”. Na het lezen van een gedicht met als onderwerp “Uitgenodigd” werd de manifestatie afgesloten met het uitdelen van een vredeskaart aan alle kinderen. Iedereen kon nog even na praten met elkaar, met een sapje in de hand.

*) Ook vrijdag 26 september was iedereen welkom om 17.00 uur om met ons bij de Beren op het Callunaplein te Zwijgen voor Vrede. Op de laatste zaterdag van november hebben wij om 11.00 uur staan zwijgen. Wij gaan dit voortzetten (om de maand) op de laatste zaterdag van de maand.

*) Op zondag 28 september 2014 om 20.00 uur was in het Filmhuis de film “The Railway Man”, Oscarwinnaar. Brits officier, krijgsgevangene, ingezet bij de Birma spoorlijn, worstelt later met gevoelens van vergelding en gaat op zoek/bezoek bij zijn jongere kampbewaker van destijds ten einde met het leven verder te kunnen.

8. Werkgroep Interreligieuze Ontmoetingen (I.R.O.) waarin de Raad van Kerken van Dieren e.o. deelneemt. (verslag: Michaël Mendel)

Samenstelling werkgroep

De werkgroep I.R.O. bestond in het jaar 2014 uit de volgende leden:
namens de Selimiye Moskee Dieren: mevrouw Cansu Evcil en de heren Gökhan Alarслан en Ali Karabulut;
namens de Raad van Kerken Dieren e.o.: mevr. Geertruida van Gulyk- Kuiper;
namens De Protestantse gemeente te Dieren: de heer Jan Boogaard;
namens de Protestantse gemeente Ellecom/ De Steeg: mevr. Susanna Graver;
namens de Rooms Katholieke Kerk: mevrouw Ingrid Klein-Verveen;
namens de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland: de heren Rob Cassuto, Sem van Gelder en Michaël Mendel.

Mutaties in de samenstelling van de werkgroep

*)Cansu Evcil heeft haar deelname aan de bijeenkomsten van de werkgroep in de loop van 2014 (tijdelijk) stopgezet in verband met de baby en haar studie.

*)Daar Jan Boogaard geen bestuurslid meer is van de Raad van Kerken wordt de Raad nu vertegenwoordigd door Geertruida van Gulyk-Kuiper. Jan Boogaard maakt nog wel deel uit van de werkgroep en treedt op als voorzitter in de bijeenkomsten.

Vergaderingen

De leden van de werkgroep kwamen dit jaar 4 keer bij elkaar voor een vergadering. In de vergaderingen hebben we verder nagedacht over de wijze waarop we de interreligieuze ontmoetingen willen voortzetten, daar de deelnemers zich hebben uitgesproken voor een voortzetting van de onderlinge contacten. Het is niet mogelijk gebleken goede activiteiten te ontwikkelen voor onze gezamenlijke achterbannen. Een deel van het probleem wordt gevormd doordat er geen financiële middelen beschikbaar zijn om dergelijke plannen te financieren.

Activiteiten

De leden in de werkgroep gaan zeer vertrouwelijk met elkaar om. Daarom was het mogelijk dat een aantal van ons voor de andere werkgroepsleden inleidingen hebben gehouden over hun motivatie en inspiratie voor de werkzaamheden binnen de kerk, moskee en synagoge, met als achtergrond de wijze waarop hij/zij het geloof beleeft. Deze inleidingen zullen in 2015 worden voortgezet. Naast deze inleidingen zal ook aandacht worden besteed aan meer wereldse gebeurtenissen en ontwikkelingen, die van belang zijn om binnen de werkgroep te kunnen worden besproken.