

Kerstmis Anno Domini 2012 – “Kind van God ontvangen”

*Kind van God ontvangen, Kerstkind in de stal.
Kind van onze dromen: zeg ons wie je bent.*

*Hand zo klein en teder, hand in onze hand.
Wil ons hart verwarmen: maak de wereld nieuw.*

*Kind van alle volken, Kind van blank en zwart,
vul ons hart met liefde: zeg ons wat ontbreekt.*

*Kind in pijn geboren, Kind van zoveel hoop,
zeg ons wat je naam is: wees een licht voor ons.*

Op zoek naar kerstliederen werd ik getroffen door het onbekend kerstlied “Kind van God ontvangen”. De oorsprong van bovenstaand lied ligt in Nieuw-Zeeland: Shirley Murray verwoordde haar kerst-gevoel en Hans Bouma gaf haar woorden weer in de Nederlandse taal door. Wat opvalt is dat haar blik gericht is op het Kind. Over Maria, Jozef, de herders en de engelen horen we immers niets! Wat ook opvalt is het woord ”ons”:
met Kerst horen wij er helemaal bij!

Het Kind van God staat dus centraal. Enerzijds wordt de broosheid van dit Kind benoemt: de zin “klein en teder” raakt bij mij gevoelige snaren. Wie ziet hierbij niet meteen pasgeboren baby’s in een mooi wiegje voor zich, kwetsbare mini-mensen die altijd met grote ogen vragen om liefde, bescherming en veiligheid. Anderzijds verwacht Shirley Murray ook veel van dit Kind. Het Kerstkind is voor haar meer dan een kind van onze dromen. Het Kerstkind is immers een “Kind met verborgen krachten”, een Kind dat de wereld kan veranderen!

Voor mij heeft dit grenzeloze lied een inspirerende tekst: de boodschap dat het Kerstkind er voor iedereen is, is een prachtige boodschap. De liefde van het Kerstkind is geen eenmalige zaak voor herders en koningen maar wordt nog steeds wereldwijd uitgedeeld. Dat is groot nieuws: nieuws dat onze hoop laat groeien! Het Kind van God appelleert aan ons hart en geeft ons weer oog voor lichtpuntjes: wat een geluk valt ons toe in deze donkere dagen!

Ds. J.B. Quik-Verweij namens de Raad van Kerken Dieren e.o.
(zie ook: www.rvkdieren-eo.nl)