



Raad van Kerken Dieren e.o.

www.rvkdieren-eo.nl

JAARVERSLAG 2016

van de

Raad van Kerken Dieren e.o.

Dieren; januari 2017

Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van de Raad van Kerken Dieren e.o. in haar vergadering in de maand januari 2017.

VOORWOORD van de VOORZITTER

Een weldaad

*Elkaar in liefde gevonden.
Mensen bij name genoemd,
mensen naar het licht getild.*

*Broeders en zusters.
mensen van dezelfde God.
Saamhorig, stamverwant.
Bomen van hetzelfde bos.*

Een weldaad, een lente.

Alles leeft op.

Gezegenden

die tot zegen zijn.

(uit: In de schaduw van de Psalmen”,
Hans Bouma, naar Psalm 133)

Oecumenisch denken is grensverleggend denken. Oecumenisch denken is zoeken naar overeenkomsten. Oecumenisch denken is de rode draad van gelovigen uit verschillende tradities blijven zoeken. Oecumenisch denken is met open vizier elkaar willen ontmoeten. Oecumenisch denken is leven, werken en geloven zonder muren.

De afgelopen jaar heb ik deze oecumenische mentaliteit binnen en buiten de Raad van Kerken Dieren e.o. gevoeld en ervaren. Dat betekent dat we minder in hokjes denken en meer in broederschap en zusterdom. Of – zoals Hans Bouma zo beeldend zegt – elkaar meer zien als “bomen van hetzelfde bos”.

Graag spreek ik als voorzitter de wens uit dat onze saamhorigheid mag blijven groeien. Als gelovigen met onze eigen wortels en tradities zijn we gezegende mensen die elkaar immers echt tot zegen kunnen zijn.

ds. J.B. Quik-Verweij
(voorzitter Raad van Kerken Dieren e.o.)

INHOUDSOPGAVE

A VERSLAG vanuit het BESTUUR

- 1 Samenstelling
- 2 Vergaderingen
- 3 Activiteiten
- 4 Financiën

B VERSLAG vanuit de WERKGROEPEN

- 1 Geloof en Maatschappij
- 2 Regionale werkgroep Kerk en Israël
- 3 Nachtwake
- 4 Oecumenische Liturgiegroep
- 5 Vespers in de 40-dagentijd
- 6 Ambassade voor de Vrede
- 7 Interreligieuze ontmoetingen (I.R.O.)

A) VERSLAG vanuit het BESTUUR

1) Samenstelling bestuur

Op 31 december 2016 is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter	mevrouw ds. J.B. Quik-Verweij afgev. Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren en Dieren N.O. lid pastoresconvent Veluwezoom
secretaris	mevrouw H. Brouwer-Stronks lid Protestantse gemeente te Dieren
penningmeester	de heer J.W.M. Jansen afgev. RK-Eusebiusparochie, locatie Dieren
leden	mevrouw G. van Gulyk-Kuiper afgev. Protestantse gemeente te Dieren de heer M.C. Oldenburg afgev. Protestantse gemeente te Dieren vacant afgev. Protestantse gemeente Ellecom-de Steeg mevrouw M. Elzebroek afgev. RK-Eusebiusparochie, locatie Dieren de heer C. Verburg afgev. Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren en Dieren N.O.

2) Vergaderingen

We vergaderden dit kalenderjaar wederom 5 keer op donderdagavond te weten 28 januari, 31 maart, 26 mei, 22 september en 24 november waarvan 1x in het Inloophuis en de overige vergaderingen waren in de huiskamers van de leden zelf. Vanaf maart sluit Henny Doevendans aan als afgevaardigde van kerkelijk Ellecom – de Steeg. Vanaf mei neemt Margreet Elzebroek een time-out omdat ze nodig is als mantelzorger. Halverwege juli sluiten we het vergaderseizoen af in “De Deel” (Rheden).

3) Activiteiten

Op grond van veel heftig nieuws dat ons via de media bereikte komt het thema “Protocol rampen- en conflict” op de agenda. Een gesprek met burgemeester van Wingerden volgt om samen te bespreken wat wij als kerken, parochie, moskee en sjoel in crisissituaties kunnen betekenen als “paarse kolom”. Op verzoek van de burgerlijke gemeente maken we een adressenlijst waarin contactpersonen met sleutelfiguren uit onze kring staan. De gemeente is zeer content met het kerkelijk aanbod als mogelijke noodopvang.

Ook wordt nagedacht over de uitbreiding van de Raad van Kerken Dieren e.o. gezien de brede katholieke locatie van Dieren tot en met Rheden. Er wordt met ds. Floors gepraat over de geschiedenis en activiteiten van de Raad van Kerken Rheden die is opgeheven.

Op verzoek van de oecumenische liturgiegroep wordt verkend welke mogelijkheden er zijn voor een buitendienst. Het idee heeft instemming van de kerkelijke- en parochiële achterban maar het is moeilijk een zondag in 2017 te plannen. De kerkelijke agenda's zitten snel vol.

Voor het eerst sinds jaren was er geen Wereldgebedsdienst. Deze viering komt dus ook niet terug in het jaaroverzicht. Het gebrek aan leiding maakte een einde aan deze traditie.

Veel aandacht hebben we gegeven aan het samenstellen van een oecumenisch Kerstfolder die we gemeente Rheden breed wilden verspreiden. In eigen beheer is deze folder gemaakt: met instemming van- en sponsering door de kerkenraden en het parochiebestuur werden 8.000 exemplaren huis aan huis verspreid.

Gebruikelijk zaken kregen een “wordt vervolgd”: de Ramadangoet werd thuisbezorgd bij afgezanten van de moskee.



Een nieuwjaarsgroet werd bezorgd bij afgezanten van de sjoel.

Eveneens feliciteerden we de Evangelische Gemeente Dieren met hun eigen nieuwe onderkomen. Ook werd er namens de Raad van Kerken Dieren e.o. een krans gelegd op 4 mei. En voor de feestdagen (Kerst, Pasen, Pinksteren) werd er een meditatie naar de Regiobode gestuurd waarop steeds plaatsing volgde.

Plannen voor 2017 zijn er ook gemaakt: naast het voorstel voor een buitenviering willen we graag handen en voeten geven aan de Kerkennacht. Hiervoor willen we als leden aan de slag maar ook een beroep doen op de kring om ons heen.

4) Financiën

In januari 2017 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren H. Grutters en A. van Veelen, de administratie in orde bevonden en kon het bestuur worden gedechargeerd. De jaarrekening werd afgesloten met een batig saldo van totaal € 204,48. Daarbij is rekening gehouden met een nog te ontvangen vergoeding in januari 2017 voor de kerstfolders, zijnde een bedrag van € 500,-. De balanspositie is met dit exploitatieresultaat op niveau gebleven en bedroeg per 31 december 2016 in totaal € 1240,46. De contributie van € 0,20 per lid kon daardoor voor 2017 ongewijzigd blijven.

Door het opnemen van de drukwerk- en bezorgingskosten voor de huis aan huis te verspreiden kerstfolder is de exploitatieopzet voor 2017 met € 500,- verhoogd, van € 900,- naar € 1400,-.

B) VERSLAG vanuit de WERKGROEPEN

1. Werkgroep Geloof en Maatschappij (verslag: Klaas Pieter Plantinga)

De werkgroep heeft in 2016 zes deelnemers. José Vos is de werkgroep komen versterken maar Frans Koevoets heeft halverwege het jaar afscheid genomen. Ook in 2016 zijn er drie thema avonden georganiseerd:



24 januari: Op de Vlucht; angst en veerkracht door Miriam Gunsberg

Miriam Gunsberg is filosoof en auteur van o.a. "Poolse tranen" en spreekt deze avond over de moed, onzekerheden en de

veerkracht van mensen die in het verleden en heden zijn gevlucht of onder druk hun land hebben moeten verlaten. Zij is zeer betrokken bij het onderwerp. Het is een indrukwekkende avond.



De avond wordt verder muzikaal opgeluisterd door twee Syrische mannen, vluchtelingen uit de nood-opvang Arnhem. De opbrengst van de avond wordt overgemaakt naar Stichting Vluchteling.

14 april: Omgaan met verdriet door Marinus van den Berg

Marinus van den Berg (theoloog en pastor) is bekend als begeleider van mensen die te maken hebben met verdriet, rouw en verlies. En als schrijver van boeken en gedichten. In zijn laatste boek "Lijden verlichten" schrijft hij over zijn werk als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg en over levenseinde, rouw, troost en zorg. Volgens hem is een nieuw spreken over lijden noodzakelijk. Hij weet het publiek deze avond op een bijzondere maar toch eenvoudige manier te raken, waarbij het lijden van mensen in verschillende dimensies aan de orde komt. Deze avond werd bezocht door circa 125 mensen en trok ook een ander publiek waaronder mensen die anders niet in een kerk komen. Een heel bijzondere en fijne avond.



23 oktober: Samen in de modder..... en dan? Geert Rozema

Pastoraat aan de rand van de samenleving



Geert Rozema werkt bij het oecumenisch buurtpastoraat in de achterstandswijk Klarendal. Met tientallen zorgpartners staat hij samen in de modder van onze weerbarstige, complexe en razendsnelle samenleving waarin steeds meer mensen buiten de boot dreigen te vallen. Hij vertelt deze avond over zijn ervaringen, zijn drijfveren en motivatie om dit werk te doen. En hij bespreekt met

ons de vraag hoe we als gelovigen kunnen bijdragen om sporen van God in onze samenleving zichtbaar te maken. Inspirerend, betrokken en verbindend zijn kernwoorden voor deze avond.

2.Regionale werkgroep Kerk en Israël Dieren (verslag: Tom Algera)

Dag van het Jodendom

De werkgroep heeft meegewerkt aan de Dag van het Jodendom. In dat kader zijn op 23 januari kardinaal Eijk en hulpbisschop Woerts in de Dierense Sjoel ontvangen. Zij werden verwelkomd door de voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente. Na enkele inleidingen en een rondgang door de sjoel, ging voorganger Mischa Schrijver in op het thema "Barmhartigheid". Vervolgens heeft kardinaal Eijk een dankwoord uitgesproken.

Leerhuisavonden

Door de werkgroep zijn dit jaar twee leerhuisavonden georganiseerd.

1. De eerste avond op 13 oktober is verzorgd door Peter van 't Riet. Hij heeft een inleiding gehouden over "het mensbeeld van de Tora". Over het godsbeeld van de Tora zijn dikke boeken vol geschreven, maar volgens de inleider is God vanzelfsprekend in de Tora en vormt de mens het wérkelijke probleem. Vandaar de vraag naar het mensbeeld van de Tora. Die vraag is alleen te beantwoorden door de Tora te lezen in het licht van de oude rabbijnse traditie, die qua taal en gedachtengoed het meest met de Tora verwant is. Dan ook komen verrassend moderne gezichtspunten naar voren. Verantwoordelijkheid voor de wereld, de kwaliteit van leven, levenslang leren, een rechtvaardige samenleving, relatieherstel na conflicten: het zijn begrippen die nog altijd een belangrijke rol spelen in de samenleving van vandaag. Het was een boeiende avond die door circa 20 mensen werd bezocht.

2. De tweede avond vond plaats op 30 november. Mevrouw drs. Dodo van Uden heeft een inleiding gehouden over “sociale gerechtigheid “aan de hand van teksten uit het boek Deuteronomium, waarin sprake is van hulp aan de armen en de omgang met bezit van een ander. Ook al spreekt Deuteronomium vanuit een heel andere sociale situatie dan de onze, toch zijn de richtlijnen die het geeft nog altijd relevant. Ook deze, door ongeveer 18 mensen bezochte avond was erg boeiend.

Beide avonden hebben in zijn totaliteit 38 betalende bezoekers getrokken. Helaas te weinig om kostendekkend te werken. Ook het komend jaar willen we doorgaan met het organiseren van de leerhuisavonden.

Provinciale Ontmoetingsdag

Op 5 april organiseerde de Provinciale Werkgroep Gelderland van Kerk & Israël een ontmoetingsdag voor alle leden van de plaatselijke werkgroepen in de kerk “De Zaaier” in Harderwijk. In het ochtendprogramma heeft dr. Bart Wallet verteld over “Joods leven in Nederland”. ’s Middags was er een historische stadswandeling o.l.v. een gids en is er een bezoek gebracht aan de Grote Kerk in Harderwijk en aan de voormalige synagoge. Al met al een interessante en boeiende ontmoetingsdag.

Overig

- Op 16 april is door de werkgroep een bezoek aan Herinneringscentrum kamp Westerbork georganiseerd. Er waren ca. 20 deelnemers. Het was een indrukwekkende dag.
- Door het blad Kerk & Israël Onderweg dat vier keer per jaar verschijnt, wordt de werkgroep op de hoogte gehouden van verschillende onderwerpen en activiteiten die landelijk en provinciaal worden georganiseerd.
- Ook van de Stichting Pardes, voorheen de B. Folkertsma Stichting voor Talmudica wordt regelmatig informatie ontvangen.
- De Israëlzondag, gehouden op 2 oktober, had als thema “Vernieuwing van je gezindheid. Transformatie met hart en ziel”. Na afloop van de dienst is het blad Kerk & Israël Onderweg uitgedeeld.
- Voor de kerk- en parochiebladen werd door de werkgroep kopij aangeboden.

De voorbereidingen voor de Dag van het Jodendom 2017 (te weten 18 januari 2017) zijn afgerond.

3.Nachtwake te Voet 2016 (verslag: Wytse Noordhof)

Ook dit jaar werd er een Nachtwake-te-voet georganiseerd. In afwijking van voorgaande jaren niet van Witte Donderdag op Goede Vrijdag, maar een nacht later: van Goede Vrijdag op Stille Zaterdag. Reden: meer mogelijkheden voor scholieren en mensen in het arbeidsproces om mee te doen. Thema van deze Nachtwake was: "Als alles duister is", de eerste regel van een bekend Taizélied. Dit lied werd bij iedere viering aan het begin en aan het einde gezongen: bij het ontsteken van de kaars en bij het aansteken van de fakkel. De fakkel was de schakel tussen de zes deelnemende kerken. Het licht werd van kerk tot kerk doorgegeven.

We begonnen die vrijdagavond om 23.00 uur in de Ontmoetingskerk in Dieren. Een korte inleiding op het thema en daarna twee verwerkingsmogelijkheden. De ene groep ging verder met het themalied, de andere groep werd uitgedaagd om in korte tijd met papier, verf en kwast het thema te verbeelden. De werkstukken kwamen in de hal te hangen.

Na een korte wandeling naar de Emmaüskerk te Dieren volgde daar een muzikaal onthaal door het RK-jongerenkoor. Als verwerkingsvorm voor hun Bijbelgedeelte kozen zij een aantal stellingen, waarover levendig gediscussieerd werd. Inmiddels was het aardedonker, mistig en was een fakkel voorop niet overbodig!

Over landgoed Twickel naar Ellecom. Hier ontvangst met koffie. Daarna een sobere viering met een mooie zegenbede als steun voor onze voettocht naar Doesburg. Bij de brug over de IJssel werden we verrast door twee trompetters die ons begeleidden naar de Martinikerk.

Daar de (traditionele!) verrassing: soep met brood en koffie. Een mooie met live muziek ondersteunde viering. Gesterkt konden we op weg gaan voor het traject over de IJsseldijk naar Olburgen. Jammer dat de dicht mist ons verhinderde te genieten van de IJssel. Ook de zonsopgang (andere jaren een hoogtepunt) verdween in de mist. Wel leverde het een paar prachtige foto's op!

De RK-kerk van Olburgen was er dit jaar voor het eerst bij. Een echt mooie 19de-eeuwse RK-kerk. Ook hier een ontvangst met koffie/warme chocolade. Plus een sobere viering met daarin het ontroerende verhaal van Dora, de (bijna) zaligverklaarde huishoudster van de toenmalige pastoor.

Om 7.00 uur mochten we overvaren. Met een schipper, die speciaal voor ons vroeg z'n bed uit was gekomen om gratis een extra overtocht te doen.

Om 7.30 uur in Spankeren de laatste viering. Heel bijzonder: de verwerkingsvorm was hier het neerleggen van kleine steentje op de begraafplaats rondom de kerk.

Met een gezamenlijk ontbijt rondden we om 8.00 uur deze Nachtwake af. Een totale afstand van zo'n twintig kilometer zat in onze benen. Ook nu weer een nacht met een bijzonder karakter.



De foto's zijn gemaakt door Gert-Jan Bollen

4.Oecumenische liturgiegroep (verslag: Jesca Koppers en Josje van der Marel)

Onze werkgroep bestond begin 2016 uit zeven leden: Ann Jansen, Josje van der Marel en Jesca Koppers namens de Emmaüskerk en Jannie Vreugdenhil, Betty Boiten, Ab Meeldijk en Hans Ringers namens de Ontmoetingskerk. Helaas heeft Betty Boiten haar activiteiten binnen onze groep begin februari beëindigd. In augustus heeft Astrid Slijkhuis (RK) zich bij onze groep gevoegd. We zijn nog op zoek naar nog iemand van de RK kerk zodat Ann Jansen en ondergetekende afscheid van de groep kunnen nemen. Eind van dit jaar heeft Hans Ringers onze groep verlaten en voor hem in de plaats is Theo Keuper gekomen. Graag zien we nog iemand van de Protestantse kerk erbij.

De samenwerking blijft prettig zowel met de voorgangers als in de groep. Er wordt uitgebreid rekening gehouden met de aangedragen liturgie, maar ook met de gewoonten en gebruiken van de gastkerk. Bij de keuze van de liederen houden wij rekening met het materiaal van het koor maar hebben ook oog voor de gemeentezang, zoals bij het openingslied en slotlied. Wederom hebben we voor de Vesperdienst gebruik mogen maken van de Mariakapel in de Emmaüskerk. Deze kapel heeft iets intiems. In het algemeen is de opkomst tijdens de vieringen goed te noemen.

*) Zondag van de Eenheid: Ontmoetingskerk 17 januari 2016

Voorgangers: ds. C. Bochanen en pastor H. Eerkens.

Deze viering werd ondersteund door het Jongerenkoor van de Emmaüskerk.

Ongeveer 200 tot 250 mensen waren in deze viering aanwezig.

Het thema: “Het woord is aan jou”. Missie Nederland en de Raad van Kerken in Nederland werken nauw samen bij het samenstellen van het materiaal voor de Week van Gebed. Het materiaal is ons aangeleverd door de voorbereidingsgroep uit Letland. Ook leden van de Pro Sanctitate-beweging (oprichter van deze beweging is Guglielmo Giaquinta) zaten in deze voorbereidingsgroep. Zij stelden voor om met de vertegenwoordigers van de verschillende kerken binnen te komen met een Bijbel, een brandende kaars (aangestoken via het licht van de Paaskaars) en een kom zout. De hele kleine zakjes zout hebben we besteld via het bureau van de Raad van Kerken. Na de verkondiging en meditatieve stilte werd iedereen uitgenodigd om het zout te komen halen zodat men het mee naar huis kon nemen.

In de verkondiging is door pastor Han Eerkens gesproken over de kracht van het zout. Letterlijk en figuurlijk. Met water, aarde en zout probeerde zij het ons duidelijk te maken. Een goede en mooie overweging. Heel fijn was het dat er een grote opkomst (19 kinderen) was bij de kindernevendienst. Ds. Kees Bochanen had met deze kinderen een goed gesprek over het delen van het licht. Al met al een mooie

viering. Na afloop hoorden wij dat van verschillende kanten. Ook vond men het Jongerenkoor heel fijn zingen, weer eens wat anders. Vol lof was men over de dirigent die zonder te oefenen de hele kerk mee liet zingen bij een canon. Maar er waren ook enkele personen die nogal gefrustreerd waren vanwege het feit dat pastor Han Eerkens gevraagd had te gaan staan toen de tweede schriftlezing werden voorgelezen. Men vond het te Katholiek! Na afloop werd er geanimeerd (oecumenisch) met elkaar onder het genot van een kopje koffie, gesproken.

*)Aswoensdag; Emmaüskerk 10 februari 2016

Voorgangers: Pastor J. te Molder en ds. H. Boonen

Er waren ongeveer 80 personen aanwezig, het Kleopaskoor niet meegeteld.

Het viel op dat er zeer veel personen uit de Ontmoetingskerk aanwezig waren. Fijn dit zo samen met verschillende kerkgemeenschappen te kunnen vieren. In het begin van het boekje stond een mooi stukje over de herkomst en betekenis van Aswoensdag. Alle liederen werden goed meegezongen door de hele kerkgemeenschap. Mooie lezingen echt toepasselijk voor het vasten. Ds. Boonen hield een goede overweging. Ieder jaar weer is het een waardevol moment als de palmtakjes in de kerk worden verbrand waarna we de as gebruiken voor het Askruisje. Het was een sfeervolle viering waarna iedereen de kerk in stilte verliet.

*)Zondag van de Vrede Emmaüskerk 18 september 2016,

Voorgangers: pastor A. Coenraads en ds. F. Ort.

De viering werd opgeluisterd door het Ontmoetingskoor met een organist/pianist. Het koor zong zelf enkele mooie liederen, maar het merendeel bestond toch uit liederen, die ook door de aanwezigen werden meegezongen. Minimaal 276 personen waren in deze viering aanwezig.

Thema: "Vrede verbindt" . De vlag voor de vrede, die deze week speciaal voor de vredesweek was uitgehangen op het kerkplein van de Emmaüskerk, wapperde niet voluit vanwege te weinig wind, maar dat betekende niet, dat de mensen de kerk niet konden vinden. Omstreeks 9.30 uur begon het in de hal van de kerk al gezellig druk te worden. Langzaam maar zeker stroomde de kerkzaal aardig vol en dat gaf een goed gevoel. Na het deel "Voorbereiding van de viering" werden de kinderen door de dominee naar voren geroepen en na een gesprekje over dat je niet met een vuist maar met een open hand elkaar tegemoet moet treden, gingen de kinderen naar de kindernevendienst (aan de overkant van de kerk in de hal van de speeltuin) en werd de viering vervolgd met de lezingen en de overweging.

Toen de kinderen later terugkwamen van de kindernevendienst hadden zij een regenboog gemaakt met handen, waarop een vredeswens stond geschreven. Zij hadden ook voor iedereen in de kerk een hand gemaakt met een vredeswens en

zouden die na afloop van de viering aan iedereen uitdelen. Terwijl ze nog op de altaar ruimte stonden, werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om de kinderen hun gespaarde geld te laten overhandigen aan een Nederlands echtpaar, dat welzijnswerk doet in de townships in Afrika en nu in Nederland was en aanwezig bij deze viering. Het echtpaar kreeg een applaus. Het bleek een onderdeel van een project op de protestantse school te zijn. Na afloop was er gelegenheid om koffie en thee te drinken en kregen de kinderen limonade. Al met al was het een goede viering met een grote opkomst en iedereen ging “met een extra handje met vredeswens” van de kinderen naar huis.

*)Adventsviering 27 november in de Mariakapel van de Emmaüskerk
Voorganger: ds. J.B. Quik-Verweij
Fluitisten: Corrie van 't Spijker en Marjolein Hogeweg
Er waren 28 personen aanwezig.

Direct na het aansteken van de eerste kaars in de Adventskrans volgde een mooi gedicht over de net aangestoken vlammeende kaars. In deze viering werd ook stil gestaan bij Luther in verband met het komende Lutherjaar. Een goede en knusse viering. De collecte was ditmaal bestemd voor het project “Muziek aan bed” en heeft € 70,- opgebracht. (na overmaking van dit bedrag kregen wij een heel enthousiast bedankje) Na afloop hebben we onder het genot van een kop warme chocolademelk of thee nog even nagepraat.

5.Vespers 40-dagentijd (verslag: ds. Quik)

Voor de derde keer op rij werden de vespers gekoppeld aan de Stille Week. Op maandag 21 maart, op dinsdag 22 maart en op woensdag 23 maart was er een korte viering waarin drie voorgangers uit de regio voorgingen, te weten ds. Ort, pastor Eerkens en ds. Bochanen. Alle drie de vespers citeerden uit- en mijmerden over Johannes 12. De koffiestop met informatie over het collectiedoel was gekoppeld aan de 3^e viering. We zagen- en hoorden na afloop van deze vesper over de vakantieweken voor asielzoekers- en vluchtelingenkinderen van 6 – 18 jaar, met hulp van Vluchtelingen Werk Nederland.

6.Ambassade voor Vrede (verslag: Henny Doevendans)

De Ambassade voor Vrede heeft in 2016 acht bijeenkomsten gehad voor de planning van de Vredesmanifestatie op 23 september 2016. De leden van de werkgroep zijn: Gerda Schotanus, voorzitter, Henny Doevendans, secretaris en Rini van de Ven. Dit jaar was het thema “Vrede verbindt”. Dit jaar hebben wij mensen gevraagd om boodschappen op papieren handen te zetten. Deze zijn bij onze manifestatie opgehangen op Callunaplein bij de beren. Bij deze manifestatie zijn de medewerkers

van de bibliotheek in het zonnetje gezet. Mevrouw Lianne Busser van de bibliotheek en Tim Endevelde van Groen Links hebben een boeiend praatje gehouden, waarna wij buiten hebben genoten van hapjes en sappen. Het filmhuis heeft in de Vredesweek in overleg met ons een film gedraaid die met het thema verband hield. Wij hebben bekend gemaakt dat wij op de laatste zaterdag van de oneven maanden “Stil hebben gestaan bij de Vrede”, op het Callunaplein bij de Beren en dat wij iedere keer een groep enthousiastelingen in het zonnetje hebben gezet, o.a. mensen van De Speeltuinen, De Wereldwinkel en bij de Manifestatie de bibliotheek.

7.Werkgroep Interreligieuze Ontmoetingen (I.R.O.) waarin de Raad van Kerken Dieren e.o. deelneemt (verslag: Geertruida van Gulyk- Kuiper)

Samenstelling werkgroep

namens de Selimiye Moskee Dieren: Mevrouw Cansu Karabulut-Evcil en de heren Gökhan Alarsan en Ali Karabulut;

namens de Raad van Kerken Dieren e.o.: mevrouw Geertruida van Gulyk-Kuiper;

namens de Protestantse gemeente te Dieren: de heer Jan Boogaard;

namens de Protestantse gemeente Ellecom/De Steeg: mevrouw Suzanna Graver;

namens de RK parochie Sint Eusebius locatie Dieren: mevrouw Ingrid Klein-Verveen;

namens de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland: de heren Rob Cassuto, Sem van Gelder en Michaël Mendel. Rob Cassuto heeft aangegeven dat hij om gezondheidsredenen helaas niet meer mee kan doen en afscheid moet nemen. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inbreng o.a. omdat hij zoveel weet van de andere godsdiensten.

Op persoonlijke titel: mevrouw Suzanna Graver

Vergaderingen

De leden van de werkgroep kwamen dit jaar 4 keer bijeen voor een vergadering

Activiteiten

In het voorjaar zijn de inleidingen door de werkgroep leden afgerond. De inleidingen zijn gehouden over motivatie en inspiratie voor de werkzaamheden binnen de kerk, moskee en synagoge, met als achtergrond de wijze waarop zij/hij het geloof beleeft. Het leidde tot boeiende discussies en beter begrip voor elkaars wijze van geloven.

In 2016 zijn we begonnen met kleinschalig mensen uit de eigen achterban te betrekken bij het bijwonen van elkaars eredienst. De gesprekken na de diensten waren zinvol. In 2016 zijn bezocht:

de Dierense Sjoel, de Sint Nicolaaskerk (Protestantse gemeente, Ellecom), de Selimiye Moskee en de Emmauskerk (RK Parochie, Dieren)

We hebben indringende gesprekken gevoerd met betrekking tot de uitspraken van de imam van de Selimiye Moskee. De geloofsgemeenschappen die we vertegenwoordigen zijn op de hoogte gesteld van de gebeurtenissen. Het bestuur van de moskee heeft zich gedistantieerd van de uitspraken van de imam. We hebben uitgesproken dat we als werkgroep met elkaar in gesprek willen blijven en samenwerken.

Er is op de vergaderingen ook aandacht besteed aan gebeurtenissen en ontwikkelingen die van belang waren om binnen de werkgroep te bespreken.