

## Pinksteren 2013

Dankzij kroningsdag op Koninginnedag kleurde onze straten en pleinen oranje. Ik heb deze maand vele vlaggen zien wapperen. Tijdens een recent bezoek met (catechese)jeugd aan de Wereldwinkel deelde de ondernemersvereniging zelfs de driekleur uit zodat het Caluna-plein er rondom 30 april heel koninklijk uit zag. Ook op de koningsspelen ontbraken de lijntjes met mini-vlaggen niet: dankzij wat robuuster weer gingen ze goed heen en weer!

Voor vlaggen is wind dus onmisbaar. Dankzij windstilte veranderen vlaggen immers opeens in een saaie lap stof. Waar de wind waait – ook door de bomen – is de Hollandse vlag op haar mooist. Dat heb ik ook gezien op mijn eigen (nieuwe) vlaggenmast in de buurt van mijn voordeur: een wimpel hoort te wapperen in plaats van te hangen.

Het is al die wind die mij doet denken aan een bijzonder kerkelijk feest. Het Pinksterfeest gaat over de Heilige Geest die mensen in beweging zet. Volgens mij heeft de Geest wat weg van wind: zoals een vlag pas echt mooi is vanaf windkracht 4 en meer, zo is een mens pas mooi als hij of zij wordt aangeraakt door de Geest.

Met Pinksteren vieren we in alle kerken aan de Veluwezoom (met de kerken wereldwijd) dat “kracht van boven” “mensen beneden” inspireert en activeert. Ik ben blij met deze goddelijke motor. Niet voor niets ben ik een fan van Pinksteren! Pinksteren kan je eigenlijk samenvatten met “Operatie Nieuwe Mens”: waar de Geest komt veranderen mensen ten goede. Waar de Geest komt worden geestdriftige mensen geboren. Laat de Geest dus maar waaien: dat is goed nieuws voor iedereen!

Ds. J.B. Quik-Verweij; Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren en Dieren Noord-Oost

(namens de Raad van Kerken Dieren e.o.; [www.rvkdieren-eo.nl](http://www.rvkdieren-eo.nl))

Over het Pinksterfeest vertelt de bijbel in Handelingen 2