



Dieren, juli 2016

Aan de moslims in Dieren en omgeving,

De Raad van Kerken in Nederland wenst u alle goeds toe ter gelegenheid van het einde van de Ramadan.

In deze bijzondere tijd willen we met u stil staan bij de vele vluchtelingen. Migratiebewegingen zijn een mondiale werkelijkheid. Ook naar ons land kwamen en komen er vluchtelingen, slachtoffers van geweld en armoede, met een uiterst onzekere toekomst. Zij worden hier steeds vaker geconfronteerd met wantrouwen en angst.

In de vastenmaand reinigt u uw hart om u beter te kunnen richten tot de Allerhoogste. U deelt uw eigen voedsel met hen die in armoede leven. Ook veel christenen vasten elk jaar in de weken voor Pasen. Zij hebben dan extra aandacht voor alle mensen die getroffen worden door leed.

Vluchtelingen zijn onze broeders en zusters. Zij mogen een beroep op ons doen. Laten we, christenen en moslims, die uitdaging met vertrouwen en in geloof aan gaan en hopen dat dit mag uitstralen naar de samenleving.

Wij wensen u een goede en feestelijke afsluiting van de vastentijd toe en spreken de wens uit voor een toekomst met begrip, respect en vrede voor eenieder.

Met hartelijke groet,

Raad van Kerken Dieren e.o.
Ds. J.B. Quik-Verweij
Houtwal 46
6971 GB Brummen