



Dieren juni 2017

Aan de moslims in Dieren en omgeving,

Met het oog op het einde van de Ramadan, de islamitische vastentijd, groeten wij u hartelijk.

Het bijzondere van 2017 is dat ons christelijke Pinksterfeest midden in uw vastenmaand viel.

Pinksteren is voor ons het feest van de Geest, van de bezieling. Eén van de kenmerken daarvan is, dat de mensen elkaar begrijpen en zich met elkaar verbonden voelen, omdat ze als het ware dezelfde taal spreken. In die zin is Pinksteren precies het tegenovergestelde van de Babylonische spraakverwarring.

De laatste tijd ervaren wij dagelijks hoezeer mensen een verschillende taal spreken en elkaar niet meer verstaan.

Wij wensen u een gezegende afsluiting van de Ramadan toe en hopen dat deze periode een bijdrage levert aan medemenselijkheid en vrede een uitstraling mag hebben naar onze samenleving en naar de wereld.

Namens de Raad van Kerken Dieren e.o.

Ds. J.B. Quik-Verwey voorzitter  
Houtwal 46  
6971 GB Brummen