



Raad van Kerken Dieren e.o.

[www.rvkdieren-eo.nl](http://www.rvkdieren-eo.nl)

# **JAARVERSLAG 2017**

van de

## **Raad van Kerken Dieren e.o.**

Dieren; februari 2018

Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van de Raad van Kerken Dieren e.o. in haar vergadering in de maand februari 2018.



## VOORWOORD van de VOORZITTER

### Kerkgedicht

*Grijze haren  
bij hen die de kerk bewaren.  
Worden generaties gemist,  
verzin 'n list.  
Maar alleen met een open gezicht  
wordt het gat in de kerk gedicht.*

(Voor u gelezen op de site van de Raad van Kerken Nederland: een ingezonden kerkgedicht aan docent PthU Jos de Kock, naar aanleiding van zijn oproep om een kerkgedicht te maken, verpakt in 140 tekens.)

\*\*\*\*\*

“Grijze” haren maar ook andere kleuren haar ontmoet ik in en om onze kerken. De hoeders van de traditie en rituelen vallen vaak samen met de oudere garde. Voor veel senioren zijn de christelijke normen en waarden van betekenis. Hun aandeel op het kerkelijk erf is dan ook groot. Als vrijwilliger zijn vele van hen onmisbaar. Vandaar van mijn kant deze keer een heus chapeau naar al die helpende handen binnen de kerken en parochie.

Tegelijkertijd benoem ook ik dat we bruggen moeten blijven bouwen naar onze junioren. Deze zogenaamde “groene” haren kunnen we niet missen. Jong en oud hoort bij Gods’ huis als kinderen van één Vader. Het kerkgedicht stipt mooi aan hoe: “Alleen met een open gezicht wordt het gat in de kerk gedicht”. Ik lees hierin meteen een opdracht: wie het verleden koestert moet ook heimwee naar de toekomst hebben. Als we elke generatie met een open gezicht ontmoeten kan er iets moois groeien!

Graag spreek ik als voorzitter de wens uit dat we als christenen met “een hart voor de kerk” met open vizier gaan bouwen aan een warme humane gemeenschap waar we elkaar blijven zien als schapen en lammeren van een gemêleerde kudde.

ds. J.B. Quik-Verweij  
(voorzitter Raad van Kerken Dieren e.o.)

## INHOUDSOPGAVE

### **A VERSLAG vanuit het BESTUUR**

- 1 Samenstelling
- 2 Vergaderingen
- 3 Activiteiten
- 4 Financiën

### **B VERSLAG vanuit de WERKGROEPEN**

- 1 Geloof en Maatschappij
- 2 Regionale werkgroep Kerk en Israël
- 3 Nachtwake
- 4 Oecumenische Liturgiegroep
- 5 Vespers in de 40-dagentijd
- 6 Ambassade voor de Vrede
- 7 Interreligieuze ontmoetingen (I.R.O.)

### **A) VERSLAG vanuit het BESTUUR**

#### 1) Samenstelling bestuur

Op 31 december 2017 is het bestuur als volgt samengesteld:

voorzitter	mevrouw ds. J.B. Quik-Verweij afgev. Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren en Dieren N.O. lid pastoresconvent Veluwezoom
secretaris	mevrouw H. Brouwer-Stronks lid Protestantse gemeente te Dieren
penningmeester	de heer J.W.M. Jansen afgev. RK-Eusebiusparochie, locatie Dieren
notulist	mevrouw G. van Gulyk-Kuiper afgev. Protestantse gemeente te Dieren
leden	de heer M.C. Oldenburg afgev. Protestantse gemeente te Dieren mevrouw H. Doevendans afgev. Protestantse gemeente te Ellecom-de Steeg mevrouw M. Elzenbroek afgev. RK-Eusebiusparochie, locatie Dieren de heer C. Verburg afgev. Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren en Dieren N.O. mevrouw K. van Hoytema-Wijbrans afgev. Protestantse gemeente te Rheden

## 2) Vergaderingen

We vergaderden dit kalenderjaar wederom 5 keer op donderdagavond te weten 2 februari, 23 maart, 18 mei, 28 september en 23 november waarvan 1x in de Kerkhorst (Spankeren), de overige vergaderingen waren in de huiskamers van de leden zelf. Vanaf november sluit Kari van Hoytema aan als afgevaardigde van kerkelijk Rheden aan. Halverwege juli sluiten we het vergaderseizoen gezamenlijk aan tafel af.

## 3) Activiteiten

Uit ervaring weet de raad dat een Kerkennacht niet past bij onze regio. Als alternatief organiseerden we daarom een Kerkenmiddag via een eigen tent op Callunaplein op zaterdagmiddag 24 juni. De tête-a-tête gesprekken kwamen niet op gang omdat het weer spelbreker was. We kunnen zeggen dat dit initiatief letterlijk en figuurlijk in het water viel.

Twee leden namen deel aan een nieuw initiatief van de Raad van Kerken Nederland die werkbezoeken is gestart. Ze bezochten de Evangelische Omroep en woonden het gesprek bij over geloof en evangelisatie via de media. Later is ook Schiphol aangedaan en was er een werkbezoek bij het luchthavenpastoraat.

Tijdens 2017 is zowel met de nieuwe pastoor Gerben Zweers als met de nieuwe Imam Aydin Yener contact gelegd. Beide heren kwamen - de een zonder en de ander met tolk - bij de raad op visite. De wens tot verbinding is groot. Het idee groeit om via de invalshoek (geestelijke) gezondheid als bezoekers van moskee en kerk elkaar weer te ontmoeten.

Net zoals de vorige jaren zijn tijdens de feestdagen bij de moskee (in het kader van de Ramadan) en bij de Sjoel (in het kader van het Joods Nieuwjaar) ook warme groeten overgebracht, met post ondertekend door alle kerken. Opnieuw gaven we - met instemming van - de achterban een kerstfolder uit. Deze keer deed ook kerkelijk Rheden mee. Als vanouds werd er ook gefolderd bij campings en B&B-plekken: zo komt kerkelijke info uit de regio rondom Kerst, Pasen maar ook voor de zomertijd bij toeristen. De Raad was eveneens vertegenwoordigd bij de 4 mei-herdenking.

## 4) Financiën

In januari 2018 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren T. Dammers en A. van Veelen, de administratie in orde bevonden en kon het bestuur worden gedechargeerd. De jaarrekening werd afgesloten met een batig saldo van totaal € 25,-. Daarbij is rekening gehouden met een nog te ontvangen vergoeding in januari 2018 voor de kerstfolders van drie leden, zijnde een bedrag van € 375,-. De balanspositie is met dit exploitatieresultaat op niveau gebleven en bedroeg per 31 december 2017 in totaal € 1390,46.

De contributieregeling is voor 2018 gewijzigd door een indeling in drie categorieën te maken, te weten:

- Categorie 1 tot 500 leden een bijdrage van € 80,-
- Categorie 2 van 500- 1000 leden een bijdrage van € 160,-
- Categorie 3 van 1000-1500 leden een bijdrage van € 240,-

In de begroting 2018 is rekening gehouden met de komst van de Protestantse Gemeente Rheden als lid van de Raad. Deze gemeente valt qua ledental in de tweede categorie. Ellecom/ De Steeg in de eerste en de Protestantse Gemeente Dieren en de RK Emmaüskerk in de derde categorie. De drukwerk- en bezorgingskosten voor de huis aan huis te verspreiden kerstfolder zijn gestegen. De bijdrage in de kosten hiervan, bij een deelname van de vijf leden, zijn begroot op € 130,- per lid. Tenslotte is in de begroting 2018 rekening gehouden met de wens voor een openluchtviering in mei.

## B) VERSLAG vanuit de WERKGROEPEN

### 1.Werkgroep Geloof en Maatschappij (verslag: Klaas Pieter Plantinga)

In 2017 zijn drie thema-avonden georganiseerd. De avonden worden gehouden in de Ontmoetingskerk en beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur. Muzikale medewerking wordt verleend door Ronald Brons.



**Zondag 29 januari:** Op naar de verkiezingen! Economische apartheid: Wat doet de politiek?  
Toine van den Hoogen (Radboud Universiteit Nijmegen).  
Met het oog op de Tweede Kamer verkiezingen in maart wordt deze avond gesproken over de nieuwe sociale kwestie, waarbij de oproep naar voren komt om vooral je geweten te volgen. De politiek kan niet alle problemen oplossen, verwacht niet alles van de politiek. Je bent zelf ook verantwoordelijk.



**Zondag 7 mei:** Steen der Wijzen of Steen des Aanstoots? Wat kunnen we verwachten van de chemie?  
Cor Scheffers, gepensioneerd chemicus-technicus Dieren.  
Op deze avond worden we meegenomen van de alchemisten die zochten naar de Steen der Wijzen naar de milieuactivisten voor wie chemie vaak een Steen des Aanstoots is. Is chemie louter oorzaak, of heeft zij ook oplossingen in petto?



**Zondag 22 oktober:** Blind Vertrouwen.  
Christine Schellevis, Dieren  
Christine is zelf op latere leeftijd blind geworden en is een actieve, midden in de maatschappij staande vrouw. Ze heeft ons deze avond meegenomen in haar wereld met vooral mogelijkheden en soms ook onmogelijkheden en dingen waar ze letterlijk en figuurlijk tegen aan loopt.

## **2.Regionale werkgroep Kerk en Israël Dieren (verslag: Ton Algera)**

### **Dag van het Jodendom**

De werkgroep heeft meegewerkt aan de Dag van het Jodendom. In dat kader heeft Karin van den Broeke, voorzitter van de PKN, op 18 januari in de Sjoel gesproken over “De maatschappelijke verantwoordelijkheid van geloofsgemeenschappen”. Na de pauze heeft Henk Boonen de dialoog met de vele bezoekers geleid. Het was een boeiende avond.

### **Leerhuisavonden**

Door de werkgroep zijn dit seizoen twee leerhuisavonden georganiseerd.

1. De eerste avond op 15 november is verzorgd door Peter van 't Riet. Hij heeft een inleiding gehouden over “Het Onze Vader als joods gebed”. Het Onze Vader geldt al eeuwen lang als christelijk gebed. Tijdens de avond is naar voren gekomen dat er aanleiding is het Onze Vader eerder als een joods gebed te lezen. De inleider besprak eerst de joodse gebedsopvatting en de joodse gebedspraktijk. Het verschil tussen gebed in het christendom en het jodendom is uitgelegd. Daarna zijn de inleidende verzen besproken die voorafgaan aan het Onze Vader, waarin Jezus zijn gebedsopvatting verwoordt (Mattheus 6:5-9). Deze blijken geheel over een te komen met de opvattingen van zijn joodse omgeving. Daarna is de tekst van het Onze Vader vers voor vers besproken en liet de inleider zien dat deze geheel aansluit bij de joodse gebeds- en levenspraktijk. Het was een boeiende avond die door circa 22 mensen werd bezocht.
2. De tweede avond zal plaatsvinden op 31 januari 2018. Dan zal drs. Dodo van Uden, medewerkster bij de Stichting Pardes en bij de Stichting Leren en Vernieuwen, een inleiding houden over “de Sjabbat”.

Ook in het nieuwe seizoen willen we doorgaan met het organiseren van de leerhuisavonden. Daarvoor is een subsidie van de Raad van Kerken onontbeerlijk.

### **Provinciale Ontmoetingsdag**

Op 29 maart organiseerde de Provinciale Werkgroep Gelderland van Kerk & Israël een ontmoetingsdag voor alle leden van de plaatselijke werkgroepen in de synagoge van Zutphen. Alex van Heusden heeft in het ochtendprogramma een inleiding gehouden over: Joden en Christenen – hoe gingen de wegen uiteen en wat is de betekenis daarvan voor ons vandaag? 's-Middags was er een stadswandeling o.l.v. joodse gidsen. Al met al een interessante en boeiende ontmoetingsdag.

### **Overig**

- Door het blad Kerk & Israël Onderweg dat vier keer per jaar verschijnt, wordt de werkgroep op de hoogte gehouden van verschillende onderwerpen en activiteiten die landelijk en provinciaal worden georganiseerd.
- Ook van de Stichting Pardes, voorheen de B. Folkertsma Stichting voor Talmudica wordt regelmatig informatie ontvangen.

- De Israëlzondag, gehouden op 1 oktober, had als thema “Ommekeer, verzoening met God en mensen”. Na afloop van de dienst is het blad Kerk & Israël Onderweg uitgedeeld.
  - Voor de kerk- en parochiebladen werd door de werkgroep kopij aangeboden.
- De voorbereidingen voor de Dag van het Jodendom 2018 (17 januari 2018) zijn afgerond.

### **3.Nachtwake te voet voor de 18<sup>e</sup> keer in 2017 (verslag: Wytse Noordhof)**

Met de fakkel voorop en begeleid door ons themalied (\*) gingen we ook dit jaar weer op pad.

(\*)GAAN DOOR DE NACHT - JIJ GAAT ONS VOOR  
DOEL VAN DE TOCHT - JIJ TREKT HET SPOOR

Op pad langs vijf kerken in Dieren e.o. Dit jaar begonnen wij in de Emmaüskerk. Het jongerenkoor zong weer met groot enthousiasme. Enthousiasme, dat gedeeld werd met een groep gemotiveerde wandelaars. We maakten een bijzondere verwerking van het thema mee: op een klein papiertje kon je al die dingen/gedachten opschrijven die je zouden kunnen storen tijdens de tocht. De papiertjes verdwenen in de vlammen van een vuurkorf voor de kerk. 'Gereinigd' zetten we voet richting Ellecom. In het holst van de nacht over landgoed Twickel naar de eeuwenoude Nicolaaskerk in Ellecom lopen: altijd weer een bijzondere ervaring. In deze kerk een hartelijk ontvangst, prachtig pianospel en een mooi gedicht. Langs de grote weg naar Doesburg. Mooi bij die bijna volle maan aan de heldere hemel! In de Doesburgse Martinikerker kregen we volgens traditie soep-met-brood. Nooit lekkerder mosterdsoep gegeten als juist hier op dit moment in de Mosterdstad! De viering werd ondersteund door vier koperblaasinstrumenten. Lichamelijk en geestelijk versterkt hadden we weer energie genoeg voor het langste stuk van de route: acht kilometer over de dijk langs de IJssel. Tot Olburgen nog donker. Er stond een behoorlijke wind, waardoor de fakkels het 'moeilijk' hadden. Ook in de St Willibrorduskerk een hartelijke ontvangst met warme chocolademelk en paasbrood. Solozang van André Weel en een mooi verhaal over de bijna-zalige Dora Visser. Met elkaar bezoeken we haar graf op de begraafplaats naast de kerk. Inmiddels heeft zich een verslaggever van Radio/tv Gelderland gemeld. Hij zal ons laatste stuk begeleiden voor een reportage op radio en tv. En dan een van de hoogtepunten van deze tocht. Bij de oversteek met de veerpont zien we, als we achterom kijken, een werkelijk schitterende zonsopgang. Bloedrood, symbolisch voor deze nacht en deze dag. Na de pont nog twee kilometer naar de Ontmoetingskerk. Hier een korte afsluitende viering, koffie/thee en een grote stapel krentenbollen. We kijken terug en zin het met elkaar eens: ook deze nachtwake-te-voet was weer een belevenis om niet snel te vergeten. Een prachtige opmars naar Pasen.





#### **4.Oecumenische liturgiegroep (verslag: Ab Meeldijk)**

Aan het begin van 2017 bestaat de werkgroep uit de navolgende leden: Jesca Koppers, Ann Jansen, Josje van der Marel, Astrid Slijkhuis namens de Emmaüskerk, Jannie Vreugdenhil, Ab Meeldijk en Theo Keuper namens de Protestantse Gemeente te Dieren. Ann Jansen en Jesca Koppers hebben, na een zeer lange tijd lid te zijn geweest, afscheid van de werkgroep genomen. Hiervoor onze grote waardering. Helaas zijn er voor hen (nog) geen vervangers in de werkgroep gevonden, waardoor deze met vijf personen het nieuwe jaar in gaat. De taken die Jesca voortvarend jarenlang heeft vervuld, zijn inmiddels verdeeld over de leden van de groep. Bij de Adventsvesper-viering is gebleken dat dit concept werkt, maar de wens blijft om het aantal leden in de groep uit te breiden. De taakverdeling onder de leden van de commissie is op dit moment als volgt: Astrid - Contactpersoon Raad van Kerken; Theo - Contactpersoon koren, voorgangers en organisten; Josje - Verzorger liturgiën; Jannie - Assistentie bij coördinatie vergaderingen; Ab - Contactpersoon interne en externe relaties.

De voorbereiding van de vier diensten waar de liturgiegroep voor verantwoordelijk is, wordt in samenwerking met de voorgangers en vertegenwoordigers van de, aan de diensten deelnemende, koren op een, voor ieder, prettige wijze uitgevoerd. Voor de *Zondag van de Eenheid* en de *Vredesdienst* worden de, hier en daar aangepaste, aangedragen liturgieën gebruikt. De liturgie van de diensten van *Aswoensdag* en de *Adventsvesper*, wordt in samenspraak met voorganger en/of pastor samengesteld. De diensten vinden wisselend in de Ontmoetingskerk en de Emmaüskerk plaats, waarbij voor de Adventsvesper gebruik wordt gemaakt van de Mariakapel in de Emmaüskerk.

##### Zondag van de Eenheid: Emmaüskerk 15 januari

Voorgangers: ds. H. Boonen en pastor H. Eerkens.

Deze viering werd ondersteund door het Ichtuskoor van de Ontmoetingskerk die zowel Engelse als Nederlandse liederen ten gehore bracht. Een kleine 200 kerkgangers waren bij de dienst aanwezig. Mogelijk dat de gladheid dit aantal heeft beïnvloed.

Het thema "Jouw hand, mijn glimlach" was voorbereid door de Duitse kerken. Het is gebruikelijk dat de voorbereiding een internationaal karakter heeft. De uitgestoken hand en de onderlinge verbondenheid was de rode draad in deze dienst. Kartonnen dozen stelden stenen voor, die een muur vormden die werd opgebouwd en afgebroken. Deze "stenen" hadden de opschriften: *gebrek aan liefde, respectloosheid, kwaadspreken, discriminatie, onverdraagzaamheid, gescheidenheid, machtsmisbruik en eigendunk*. De overdenking door ds. Boonen was toepasselijk en enthousiast ontvangen. Een goed bezochte Kindernevendienst in de zaal van de speeltuin tegenover de kerk, omdat hiervoor geen ruimte in de Emmaüskerk geschikt is, en na afloop koffie of thee, waarbij de ontmoeting met elkaar centraal stond.

### Aswoensdag: Emmaüskerk 1 maart

Voorgangers: Pastor J. te Molder en ds. C. Bochanen.

Het Kleopaskoor ondersteunde de dienst waarbij ruim 80 personen aanwezig waren. Traditioneel komt een gedeelte van deze aanwezigen uit de Protestantse Ontmoetingskerk. Een sfeervolle viering met lezingen en een overweging over "Gerechtigheid" van ds. Bochanen. Het branden van meegebrachte palmtakjes en het in ontvangst nemen van een Askruisje, is voor zowel de katholieke als de protestantse kerkgangers een waardevol moment. Na deze sfeervolle viering en de ontvangen zegen, ging een ieder "Op weg naar Pasen".

### Zondag van de Vrede: Ontmoetingskerk 27 september

Voorgangers: ds. J.B. Quik-Verweij en Pastor J. te Molder.

De vredeszondag bracht verschillende gelovigen vanuit verschillende kerken bij elkaar. De Ontmoetingskerk was -met extra stoelen- vol. Het was de beurt voor het Jongerenkoor van de Emmaüskerk om de dienst muzikaal op te luisteren, hetgeen zij met verve deed. Het thema van de dienst was: "de Kracht van de Verbeelding". Het blad "Pax" vormde de documentatie voor de voorbereiding. Hierin stonden de lezingen, liederen en gebeden en een gedicht, die gebruikt zijn voor de viering.

Dominee Quik leidde deze sfeervolle en gevarieerde oecumenische dienst. Pastor te Molder las de eerste lezing en hield de overweging. In zijn beeldende preek was de boodschap dat "*Vrede geen zeepbel is, maar een parel die we moeten koesteren en dragen*". Met de kinderen uit de Kindernevendienst werd bij terugkomst nagepraat, hetgeen door velen werd ervaren als "leuk moment" tijdens de viering. Na afloop bleef een groot gedeelte van de kerkgangers nog even gezellig een kopje koffie of thee drinken.

### Advent-vesper: Mariakapel van de Emmaüskerk 3 december

Voorganger: ds. F. Ort. Fluitisten: Corrie van 't Spijker en Marjolein Hogeweg

Ruim 30 aanwezigen waren verzameld in de Mariakapel, waar de voorganger reeds de eerste Adventskaars op de krans had ontstoken. Het was een korte intense viering met samenzang, lezing, overdenking en indrukwekkend fluitspel van de musici, die door de aanwezigen, deze eerste zondagavond in de Adventstijd, samen werd doorgebracht.

De collecte was bestemd voor het lokale "Middelhofenvonds" en bracht een kleine € 100,- op, waarvoor een bedankje van de voorzitter van het fonds werd ontvangen. Na afloop werd er onder het genot van een kop warme chocolademelk of thee nog even nagepraat.

## **5.Vespers 40-dagentijd (verslag: ds. Quik)**

Als vanouds waren er in de Stille week weer drie vespers. Er is gekozen om in te zoemen op drie van de vijftien staties van de Noord-Franse schilder Jean-Luc Bondreau die in het echt te bewonderen zijn in de kathedraal te Lille. Het hoofdthema "Ongelooflijk" viel uiteen in drie sub thema's te weten "lijden" (10 april), "Ienigen" (11 april) en "leven" (12 april). Poëtische woorden van Marinus van der Berg vulden het indringende beeld aan, naast Bijbelse teksten en liederen. De collecte was aangedragen vanuit de Vastenactie 2017: projecten voor een menswaardig bestaan in en om San Salvador. Deze diaconale projecten in de wijken Apopa en Mejicanos worden prachtig "eilanden van hoop" genoemd.

## **6.Ambassade voor Vrede (verslag: Henny Doevendans)**

Een aantal keren dit jaar hebben wij als Ambassade voor Vrede de Stiltekring georganiseerd.

1. Op zaterdag 25 maart op het Callunaplein bij de Beren. Een mevrouw uit Dieren sloot zich bij ons aan. Heel fijn.
2. Stiltekring op za. 27 mei, samen met drie bestuursleden van het Inloophuis. Hun verhaal was indrukwekkend. Dat verhaal heeft een week later ook in de Regiobode gestaan.
3. Op zaterdag 24 juni hebben wij als Ambassade ons gepresenteerd bij de Kerkenmiddag op Calluna.

### Vredesweek

In de Vredesweek, waarbij het thema was: "De Kracht van Verbeelding", van 17-24 september hebben we 3 activiteiten georganiseerd:

1. De tekenwedstrijd voor basisschoolkinderen.  
Twee kinderen: Anne en Sarie, hadden een prachtige tekening gemaakt die beide een maand in de bibliotheek hebben gehangen. Een klein verhaaltje was er aan toegevoegd.
2. Op zondagmiddag 24 september mochten we in Theothorne het café gebruiken om daar met een aantal groeperingen uit Dieren e.o. om de tafel te gaan zitten en met elkaar in gesprek te komen. Het thema : " De kracht van Verbeelding", gekoppeld aan: " Wat betekent "Vrede in de Toekomst" voor u"? Vijf afgevaardigden namen deel aan het gesprek:
  - a. Tim Endevelde namens Groen Links,
  - b. Christine en Joop Schellevis namens Kerk in Actie,
  - c. Magda Rook namens Burgerbelangen en
  - d. Henk Boonen namens Kerk en Israël.Het werd een goed en duidelijk gesprek met de uitkomst dat alle 4 de werkgroepen de neuzen dezelfde kant op wilden:  
Naar elkaar luisteren en met elkaar op weggaan.
3. In overleg met het filmhuis in Dieren is zondag 24 september een toepasselijke film vertoond.

## **7. Werkgroep Interreligieuze Ontmoetingen (I.R.O.) waarin de Raad van Kerken van Dieren e.o. deelneemt. (verslag: Geertruida van Gulyk-Kuiper)**

### Samenstelling werkgroep

Namens de Selimiye moskee Dieren:

mevr. Cansu Karabulut-Evcil, dhr. Gökhan Alarsan en dhr. Ali Karabulut;

Namens de Raad van Kerken Dieren e.o.: mevr. Geertruida van Gulyk-Kuiper;

Namens de Protestantse gemeente te Dieren: dhr. Jan Boogaard;

Namens de RK parochie Sint Eusebius locatie Dieren: dhr. Frans Koevoets (vanaf 16-11-2017)

Namens de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland: dhr. Rob Cassuto en dhr. Michaël Mendel;

Op persoonlijke titel: mevrouw Susanna Kamminga.

### Vergaderingen

De leden van de werkgroep kwamen 6 keer bijeen voor een vergadering.

### Activiteiten

In 2016 zijn we begonnen met kleinschalig mensen uit de eigen achterban te betrekken bij het bijwonen van elkaars erediensten. In 2017 bezochten we de Protestantse gemeente te Dieren in de Ontmoetingskerk. Het gesprek na de dienst was zinvol. Tijdens de verschillende bijeenkomsten bleek er wel belangstelling te zijn om elkaars diensten bij te wonen.

Op 21 mei is er een levensbeschouwelijke meeting voor jongeren georganiseerd. Deze zou plaatsvinden in de Emmaüskerk (Speeddaten), in de synagoge (het spel 'Over de streep'), in de moskee (een High Tea). Deze meeting is niet doorgegaan omdat er te weinig aanmeldingen waren.

Op 15 oktober is de werkgroep op bezoek geweest bij het Eddy Hillesum museum in Deventer.

Op 26 november is er een levensbeschouwelijke meeting georganiseerd voor iedereen. Ook hiervoor waren te weinig aanmeldingen en is de meeting niet doorgegaan. De werkgroep gaat zich bezinnen over hoe verder te gaan.