



JAARVERSLAG 2019

van de

Raad van Kerken Veluwezoom



WWW.RVK-VELUWEZOOM.NL

Dieren, februari 2020

Dit verslag is vastgesteld door het bestuur van de Raad van Kerken Veluwezoom in de maand maart 2020.

Voorwoord

één boom
zoveel bladeren
één boom

één rivier
zoveel krekten
alle op weg naar één zee

één hoofd
zoveel gedachten
gedachten waarvan
één heil moet brengen

één God
zoveel verschillende te aanbidden
maar één Vader

één Suriname
zoveel soorten haar
zoveel huidskleuren
zoveel Talen
één volk.

(dichter: R. Dobru, "Wan Bon")

"Wie verre reizen maakt kan vele verhalen vertellen", zegt het gezegde. Ik nam bovenstaand gedicht mee vanuit Amsterdam waar ik per trein arriveerde en aan het einde van de dag weer vertrok richting Brummen. Inderdaad: door gebaande wegen te verlaten ontdek je opeens andere dingen: een tentoonstelling over Suriname in de nieuwe Kerk bracht mij vertier, nieuwe inzichten en ook bovenstaand gedicht van een onbekende dichter, schrijver en politicus. En dit gedicht raakte mij!

Los van land en bewoners weet R. Dobru (=dubbel "r"; alias Robin Ewald Raveles) prachtig "de eenheid in verscheidenheid" te benadrukken en poëtisch vertolken. En dat is nu juist waarvan wij als Raad van Kerken Veluwezoom van dromen. Dat is nu juist hetgeen waaraan wij willen werken. Ook in 2019 zochten we elkaar binnen en buiten de kerk weer op, deelden we gebaren en gedachten van liefde en groeiden we meer naar elkaar toe: one tree, so many leaves, one tree; one god, so many ways of worshipping but one Father!

Als voorzitter hoop ik dat deze oecumenische route terug te vinden is in alle onderstaande activiteiten maar natuurlijk hoop ik nog meer dat onze verbondenheid in de komende jaren zal groeien. Als kinderen van één Vader hebben we elkaar immers veel te bieden.

Inhoudsopgave

A VERSLAG vanuit het BESTUUR

- 1 Samenstelling
- 2 Vergaderingen
- 3 Activiteiten
- 4 Financiën

B VERSLAG vanuit de WERKGROEPEN

- 1 Geloof en Maatschappij
- 2 Regionale werkgroep Kerk en Israël
- 3 Nachtwake te voet
- 4 Vespers in de 40-dagentijd
- 5 Ambassade voor de Vrede
- 6 Inter Religieuze Ontmoetingen (I.R.O.)

A) **VERSLAG vanuit het BESTUUR**

1. **Samenstelling**

Op 31 december 2019 is het bestuur als volgt samengesteld:

voorzitter	mevrouw ds. J.B. Quik-Verweij afgev. Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren en Dieren N.O./ lid pastoresconvent Veluwezoom
secretaris	mevrouw H. Brouwer-Stronks lid Protestantse gemeente te Dieren
penningmeester	de heer B. van Marle afgev. RK-Eusebiusparochie, locatie Dieren
notulist	mevrouw G. van Gulyk-Kuiper afgev. Protestantse gemeente te Dieren
leden	de heer M.C. Oldenburg afgev. Protestantse gemeente te Dieren de heer G. Kreeft afgev. Protestantse gemeente te Ellecom-de Steeg mevrouw M. Elzebroek afgev. RK-Eusebiusparochie, locatie Dieren de heer C. Verburg afgev. Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren, en Dieren N.O. vacant afgev. Protestantse gemeente te Rheden

2. **Vergaderingen**

We vergaderden in 2019 verschillende malen. Het ritme was net zoals de vorige jaren te weten: 24 januari, 28 maart, 23 mei, 26 september en 28 november. In maart spraken we de werkgroepen die gelieerd zijn aan de Raad van Kerken Veluwezoom en werkgroepen die juist onder de Raad vallen.

We namen vanwege ziekte afscheid van Henny Doevendans. Zij ontviel ons het afgelopen jaar. We gedenken haar hier met liefde. Een waardige opvolger voor haar is Gerard Kreeft. Hij vertegenwoordigt Ellecom-de Steeg met verve. Kari van Hoytema neemt gas terug en stopt als afgezant van kerkelijk Rheden. Voorlopig valt er geen opvolger te verwachten vanuit die hoek vanwege het beroepingswerk.

3. **Activiteiten**

We hebben onze achterban gepolst over een gezamenlijke actie als “kerken in de regio” inzake Kerkbalans. Aparte “Public Relation” is eigenlijk een vreemde zaak te noemen. De invulling van deze actie komt in 2019 niet rond en krijgt daarom in 2020 een vervolg.

De I.R.O zoekt naar een toekomstbestendige bedding. Ideeën om de onderlinge verbondenheid te vieren groeien en zullen begin 2020 gestalte krijgen. In 2020 wordt de 75-jaar bevrijding overal gevierd. Als Raad maken we ook graag plannen: een oecumenisch Bevrijdingsdienst wordt extra ingeroosterd in 19 April 2020.

Op de planning staat ook een ontmoeting met de Raad van Kerken Velp-Rozendaal. We hebben in 2019 afgezien van deelname aan de landelijke Kerkennacht binnen de eigen kerken. We proberen in 2021 met nieuw elan iets in Dieren te gaan organiseren.

De felicitaties zijn wederom overgebracht naar de moskee (=Ramadangoet) en sjoel (=groet vanwege Joods Nieuwjaar). De eerste ontmoeting is deze keer helaas beperkt gebleven tot een brievenbuscontact.

De paas- en de gebruikelijke zomervakantie folders zijn weer verspreid over bestaande adressen waar gastvrijheid telt. Rond Kerst is een advertentie geplaatst in de Regiobode.

De oecumenische vieringen (te weten Zondag van de Eenheid en de Oecumenische Vredesdienst) en de Adventsvesper worden weer goed bezocht. De Adventsvesper op 1 december wordt vanwege de deelname van de BV van Verhalen verschoven naar de Petruskerk (Spankeren).

In november ontmoeten we Suzanne Kamminga en een afvaardiging van de Selimiye Moskee Dieren. De eerste gast praat ons bij over het regionale centrum voor Levensvragen (Arnhem). Met de afgevaardigden van de moskee spreken we af ons contact aan te halen.

4. Financiën

In januari 2020 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren T. Dammers en F. Haandrikman, de financiële administratie over 2019 gecontroleerd en in orde bevonden en kon het bestuur worden gedechargeerd. De jaarrekening werd afgesloten met een batig saldo van totaal € 434,03. De balanspositie is met dit exploitatieresultaat op niveau gebleven en bedroeg per 31 december 2019 in totaal € 2650,51.

B) **VERSLAG vanuit de WERKGROEPEN**

1. **Geloof en Maatschappij (Klaas Pieter Plantinga)**

De werkgroep bestaat uit zes leden en heeft in 2019 drie thema avonden georganiseerd. De avonden worden gehouden in de Ontmoetingskerk . Muzikale ondersteuning in verleend door Ronald Brons en André Weel.



Zondag 17 februari: Water, eerlijk delen door Jeroen Vos, universitair docent bij Water Resource Managementgroep Wageningen Universiteit.

Iedereen heeft toch recht op water? Water om te drinken, water om voedsel te produceren. Desondanks hebben veel conflicten wereldwijd te maken met toegang tot water.

Zondag 12 mei: een misdadiger is meer dan zijn delict met Jan Eerbeek.

Hij werkte als hoofdpredikant namens de protestantse kerken op het ministerie van



Justitie. Als predikant en politicus heeft hij een brede visie op onze samenleving ontwikkeld. Daarnaast is hij de drijvende kracht achter Exodus waar aan ex-gedetineerdenbegeleiding wordt geboden zodat zij een kans krijgen een nieuwe start in het leven te maken.

Zondag 20 oktober: Schaamte door schulden met Arnoud Plantinga en Eric Rugebregt.



Mensen met geldzorgen schamen zich vaak voor hun financiële situatie. Die schaamte verergert de armoede juist blijkt uit een onderzoek door Arnoud Plantinga. Eric Rugebregt is ervaringsdeskundige en ambassadeur van de Quiet 500 , een satirische tegenhanger van de Quote 500 en ligt toe wat de invloed was van geldzorgen op zijn persoonlijke leven.

2. **Regionale werkgroep Kerk en Israël (Tom Algra)**

Dag van het Jodendom

De werkgroep heeft meegewerkt aan de Dag van het Jodendom op 14 januari. In dat kader heeft Marianne van Praag, Rabbijn in Den Haag, ons meegenomen in de wereld van het "Lernen". Ze heeft de circa 90 bezoekers echt aan het werk gezet. Verschillende gedeelten van de Tora werden besproken. Het was een uitermate boeiende en leerzame avond, die ook uit joodse kring goed werd bezocht. Namens de werkgroep heeft Frans Koevoets de inspreker een boekenbon gegeven.

Leerhuisavonden

Door de werkgroep zijn dit jaar weer twee leerhuisavonden georganiseerd.

De eerste avond op 7 maart 2019 is verzorgd door drs. Dodo van Uden, medewerkster bij de Stichting Pardes en bij de Stichting Leren en Vernieuwen. Zij heeft een inleiding gehouden over het Bijbelboek "Jona". Het was een boeiende avond met weer nieuwe gezichtspunten. De avond werd door 17 mensen bezocht. De tweede avond op 10 oktober 2019 heeft Dodo van Uden een inleiding gehouden over de "Psalmen". Ook dit was een interessante avond die helaas slechts werd bezocht door 10 mensen.

Ook in het komende seizoen willen we doorgaan met het organiseren van leerhuisavonden. Daarvoor zijn inmiddels middelen vastgelegd in de nieuwe begroting van de Raad van Kerken Veluwezoom, waarvoor dank. Gezien het feit dat onze begroting voor dit jaar een tekort te zien geeft van circa 50 euro zullen wij een andere aanpak volgen. Wij zijn voornemens één leerhuisavond met één betaalde inleider te organiseren en daarnaast in eigen beheer, enkele avonden over de Joods-Christelijke dialoog. Op die manier hopen wij de kosten enigszins te kunnen drukken.

Provinciale Ontmoetingsdag

De Classicale Commissie Kerk en Israël Gelderland zuid en oost, die onder meer de provinciale ontmoetingsdag organiseert, is in verband met verschillende vacatures voorshands niet actief. Het komend jaar zal die commissie haar werkzaamheden naar het zich laat aanzien, opnieuw kunnen opstarten.

Overig

Onder meer door het blad Kerk & Israël Onderweg dat enkele keren per jaar verschijnt, wordt de werkgroep op de hoogte gehouden van verschillende onderwerpen en activiteiten die landelijk en provinciaal worden georganiseerd. Ook van de Stichting Pardes wordt regelmatig informatie ontvangen. De Israëlzondag gehouden op 6 oktober, had als thema "Wie ben je?". Na afloop van de dienst is het blad Kerk en Israël Onderweg uitgedeeld. Voor de kerk- en parochiebladen werd door de werkgroep kopij aangeboden. De voorbereidingen voor de Dag van het Jodendom (15 januari 2020) zijn afgerond.

3. Nachtwake-te- Voet 2019: Thema "verlaten" (Wytse Noordhof/Rini van Dijkhuizen)

In de nacht van Witte Donderdag, 18 april 2019, begonnen we met zo'n dertig mensen aan de twintigste Nachtwake. Deze keer startten we in Spankeren waar onder andere met hele mooie, sprekende foto's het thema "verlaten zijn" vorm kreeg. Ook het lied van Ciske de Rat "Ik voel me zo verdomd alleen" had een plekje in deze dienst. Onder het zingen van het themalied werd de fakkel aangestoken en gingen we op weg naar de volgende kerk, de Emmaüskerk Dieren. In deze kerk lag het accent op je verlaten voelen: voel jij je wel eens verlaten en heb je wel eens iemand -moeten- verlaten. Deze vragen bespraken we kort in een klein groepje. Daarna was er gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iemand waarvan jij vindt dat die zich verlaten voelde (dat mocht je ook zelf zijn). In deze dienst werkte ook een klein ad-hoc koor mee. Kortom een zeer sfeervolle dienst, die op mij indruk heeft gemaakt.

In Ellecom aangekomen klonk al het themalied. In deze viering stond het lied "Streets of London" centraal. We hoorden de versie van Guus Meeuwis "Op Straat", over mensen van de "straat": zwervers, drugsgebruikers, eenzame mensen etc. De vraag waar we over na konden denken was: hoe zou jij een lichtpuntje kunnen zijn voor zo iemand van de straat? Op dit onderdeel volgde muziek. "Spiegel im Spiegel" van Arvo Pärt werd gespeeld (piano en altviool). De uitleg hierbij was, dat dit stuk heel mooi de bergen en dalen in het leven laat zien. Vallen en opstaan en toch weer doorgaan. Dit kan omdat er steeds teruggegaan wordt naar de basis. Daar kun je even rust vinden en op kracht komen.

De tocht ging verder door de Havikerwaard. In Doesburg stond de mosterdsoep alweer klaar. Heerlijk, zo midden in de nacht! Hier werd van ons gevraagd een plekje in de kerk te zoeken en daar na te denken over waar jij niet zonder zou kunnen en wat je heel erg zou missen als je er zonder moest. Ik had een plekje uitgezocht dat uitkeek op het orgel, want zonder muziek zou het voor mij echt wel moeilijk worden.

De tocht over de dijk was erg mooi. Halverwege werd het licht. Aan de ene kant zag je de zonsopgang en aan de andere kant de maan. Tijdens het lopen hoorde je al volop vogels fluiten. Kortom: een bijna magische ervaring!

In Olburgen werden we welkom geheten met krentenbrood, chocolademelk en andere lekkernijen. Een oud Gregoriaans lied -speciaal voor deze Lijdenstijd- werd solo gezongen. Dat was prachtig! Daarna op weg naar de pont en oversteken weer naar Dieren. We sloten met zo'n 16 mensen de Nachtwake-te-voet in de buitenlucht op de veerstoep af.

4. **Vespers in de 40-dagentijd (ds. Quik)**

Pastor A. Coenraads, ds. C. Bochanen en ds. J. Quik verzorgen een vernieuwde opzet zonder meditatie van de vespers. Er wordt een gedicht ingebracht naast live-muziek en meer stilte momenten. Gedeeltes uit Johannes 12 staan in alle drie vespers centraal.

5. **Ambassade voor de Vrede (G. Schotanus/H. Doevendans)**

Deze werkgroep is gestopt met stiltemomenten bij "De beren" op Callunaplein maar heeft het contact met de scholen aangehaald: een tekenwedstrijd bij de lagere scholen en een gedichtenwedstrijd bij het Rhedens is hiervan het resultaat. Vanwege ziekte van Henny Doevendans wordt gezocht naar nieuwe leden van de werkgroep.

6. **InterReligieuze Ontmoetingen (I.R.O.) waarin de Raad van Kerken Veluwezoom deelneemt (Geertruida van Gulyk-Kuiper)**

De werkgroep is samengesteld uit leden van:

- De Selimiye moskee
- De Liberaal Joodse Gemeente Gelderland
- De Raad van Kerken Veluwezoom
- De Protestantse gemeente Dieren

- De Protestantse gemeente Ellecom/De Steeg(tot maart 2019)
- De RK parochie Sint Eusebius locatie Dieren

Vergaderingen

De leden van de werkgroep kwamen 3x bijeen voor een vergadering.

Activiteiten

In 2019 is afscheid genomen van de afgevaardigde van de Protestantse gemeente Ellecom/De Steeg. Hiervoor is geen vervanging gevonden en wordt nu vertegenwoordigd door de afgevaardigde van de RvK Veluwezoom. De werkgroep heeft een brief verstuurd naar de besturen van de geloofsgemeenschappen, waarvan de leden van de werkgroep deel uit maken, met de vraag of men de Interreligieuze dialoog van belang vindt. Zij staan unaniem achter het (voort)bestaan van de werkgroep. Voor de werkgroep was nu de vraag: Hoe verder! Er werd besloten om een bijeenkomst te organiseren op 16 februari 2020, waarbij de besturen van de geloofsgemeenschappen worden uitgenodigd om een Verklaring van Verbondenheid te ondertekenen. De besturen hebben hierover een brief ontvangen. De werkgroep heeft zich bezig gehouden met de organisatie van deze ontmoeting.