



JAARVERSLAG 2020

van de

Raad van Kerken Veluwezoom



WWW.RVK-VELUWEZOOM.NL

Dieren, februari 2021

Dit verslag is vastgesteld door het bestuur van de Raad van Kerken Veluwezoom in haar vergadering in de maand februari 2021.

Voorwoord

“Alle deuren open” (uit: “Diaconia” – Augustus 2001)

*Eens zullen de deuren toch wel open gaan en uit alle hoeken van behoud,
uit alle gesloten systemen, zullen mensen tevoorschijn treden
om elkaar voorgoed te kennen en te dienen.
Ze zullen hun eigen registers en doopboeken vergeten,
niet omzien naar hun heilige vaten en maten maar elkaars inspiratie delen.*

*Van angst en moeten bevrijd, uit sleur en conventie opgestaan,
zullen ze elkaar opzoeken en luisteren naar elkaars verhalen van geloof, hoop en liefde.
Ieder zal het beste van haar traditie in de nieuwe kring inbrengen en zonder geheimtaal
zullen ze elkaar wijzer maken over wat er vandaag gebeuren moet om ook morgen te leven.*

*Hun groeiende gemeenschap zal kerk, moskee, noch tempel heten
maar naamloos “mensenhuis”, met eindelijk een plek, een huis en haard voor iedereen.
Ze zullen er ongewapend zijn en zich met geweld verdedigen zal zijn als ongelooft.*

*God zelf, de Ene, zal er bij zijn en wonen, gelijkvloers, als een God-met-ons.
We houden open huis en openbare hemel.*

Bovenstaand gedicht droomt van een totale Oecumene, van een interreligieus contact dat alle grenzen te buiten gaat. De schrijver van deze woorden is onbekend maar deze visionaire stem doet mij meteen denken aan Martin Luther King die beroemd werd met de zin “I have a dream”. En ik droom graag met beiden mee. Wat zou het mooi zijn als alle deuren echt open zouden gaan.

Het afgelopen jaar waren veel deuren dicht. Dat lag niet aan de mensen. Want de wil was er wel en de droom heb ik nog steeds uit vele monden nog gehoord. Dankzij Corona en de pandemie die erop volgde trokken we op verzoek van de overheid terug in onze huizen. Opeens gingen er veel activiteiten niet door en waren sommige vieringen opeens alleen online te zien. Kortom: de oecumenische bezieling was niet weg, de mogelijkheid om deze te delen was alleen geringer of onmogelijk.

Als scheidend voorzitter hoop ik natuurlijk de alle deuren weer open mogen gaan. Waar we ook zijn of wonen, er ligt een grote opdracht: “Elkaars broeders hoeder en/of zusters naaste te zijn”. Dat kan in Rheden, Ellecom, de Steeg, Dieren, Laag Soeren, Spankeren en ook in Heelsum of Renkum. Het gaat u allen goed.

ds. J.B. Quik-Verweij, voorzitter Raad van kerken Veluwezoom

Inhoudsopgave

A VERSLAG vanuit het BESTUUR

- 1 Samenstelling
- 2 Vergaderingen
- 3 Activiteiten
- 4 Financiën

B VERSLAG vanuit de WERKGROEPEN

- 1 Geloof en Maatschappij
- 2 Regionale werkgroep Kerk en Israël
- 3 Nachtwake te voet
- 4 Vespers in de 40-dagentijd
- 5 Ambassade voor de Vrede
- 6 Inter Religieuze Ontmoetingen (I.R.O.)

A) **VERSLAG vanuit het BESTUUR**

1. **Samenstelling**

Op 31 december 2020 is het bestuur als volgt samengesteld:

voorzitter	mevrouw ds. J.B. Quik-Verweij afgev. Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren en Dieren N.O./ lid pastoresconvent Veluwezoom
secretaris	mevrouw H. Brouwer-Stronks lid Protestantse gemeente te Dieren
penningmeester	de heer B. van Marle afgev. RK-Eusebiusparochie, locatie Dieren
notulist	mevrouw G. van Gulyk-Kuiper afgev. Protestantse gemeente te Dieren
leden	de heer M.C. Oldenburg afgev. Protestantse gemeente te Dieren mevrouw M. Elzebroek afgev. RK-Eusebiusparochie, locatie Dieren mevrouw G. Eikelboom-Beumer afgev. Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren en Dieren N.O. vacant afgev. Protestantse gemeente Ellecom-de Steeg vacant afgev. Protestantse gemeente te Rheden

2. **Vergaderingen**

We vergaderden in 2020 verschillende malen. Het ritme was anders dan de vorige jaren dankzij de Corona pandemie: we zagen elkaar in de huiskamer van Hannie Brouwer op 23 januari. We vergaderden niet op 28 maart en 23 mei maar zagen elkaar wel weer Corona-proof in de Kerkhorst (Spankeren) op 24 september en 26 november.

Het jaarlijkse gesprek met de werkgroepen die gelieerd zijn aan de Raad van Kerken Veluwezoom en werkgroepen die juist onder de Raad vallen verviel ook door het “Blijf thuis” advies van de Overheid.



We namen op vrijdag 30 oktober afscheid van twee trouwe leden Gerard Kreeft en Cees Verburg: opnieuw niet via een geplande lunch in de Oranjerie, maar met een waardig alternatief tussen 12.00-14.00 uur in de Kerkhorst te Spankeren met de catering in eigen beheer.

3. Activiteiten



We hebben onze kerkelijke achterban opnieuw gepolst over een gezamenlijke actie als “kerken in de regio” inzake Kerkbalans. Bij de veerstoep zijn 11 december 2020 foto’s gemaakt met afgezanten van de verschillende kerken en hun (klein)kinderen.

Zodat alle generaties vertegenwoordigd waren. De mooiste foto is met passende tekst begin januari 2021 naar de Regiobode gestuurd als kopij en is - gelukkig - ook geplaatst.

Verschillende activiteiten gingen niet door of veranderden qua vorm: de buitenviering op zondag Trinitatis (= 7 juni) was wel uitgewerkt maar is toch veiligheidshalve twee jaar verschoven naar 2022.

De felicitaties zijn wederom overgebracht naar de moskee (=Ramadangoet) en sjoel (=groet vanwege Joods Nieuwjaar). De echte ontmoeting bleef deze keer achterwege dankzij de toename van de besmettingen in Coronatijd. De handtekeningen zijn niet “door” maar wel “namens” alle kerken en de parochie gezet. Deze alternatieve route beoogt hetzelfde: meeleven met de ander.

De paas- en zomer/ vakantiefolders zijn niet verspreid. Deze actie had geen zin omdat kerkbezoek werd afgeraden of maar beperkt mogelijk was. In de Regiobode is een Kerstadvertentie geplaatst met daarin een verwijzing naar de mogelijkheid de kerkdiensten online te volgen via kerkdienstgemist.nl

De oecumenische vieringen (te weten Zondag van de Eenheid en de Oecumenische Vredesdienst) hadden nog wel hoorders. De Adventsvesper kon ook nog voor de 2^e lockdown worden gehouden in de Nicolaaskerk te Ellecom.

Het was fijn dat dankzij de camera’s in de kerk te Rheden via een online sessie met beperkt kerkbezoek de oecumenische Bevrijdingsdienst op 19 april 2020 nog vorm gegeven kon worden. Het was bijzonder dat burgemeester Carol van Eert ook een aandeel hierin had, naast diaken Ronald Heinen en dominee Gert Jansen.

4. Financiën

In januari 2021 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren F. Haandrikman en J. Jansen, de financiële administratie over 2020 in orde bevonden en kon het bestuur worden gedechargeerd. De jaarrekening werd afgesloten met een batig saldo van totaal € 149,80. De balanspositie is met dit exploitatieresultaat op niveau gebleven en bedroeg per 31 december 2020 in totaal € 2800,31

B) **VERSLAG vanuit de WERKGROEPEN**

1. Geloof en Maatschappij (Klaas Pieter Plantinga)

Na het vertrek van Ellen Bollen bestaat de werkgroep uit vijf leden. Vanwege corona is er in 2020 één thema avond/ workshop gehouden op zondag 1 maart.



Je hebt meer invloed dan je denkt! door Alfred Slomp.

Deze avond wordt stilgestaan en nagedacht over de keuzes die we maken die we maken in de supermarkt en de impact van deze keuzes op de wereld dichtbij en ver weg. Een inspirerende avond die tot nadenken en handelen stemt. De avond is muzikaal begeleid door Christine Schellevis. Deze avond werd georganiseerd in samenwerking met Kerk in Actie. De werkgroep hoopt in het najaar van 2021 weer thema avonden te organiseren

2. Regionale werkgroep Kerk en Israël (Tom Algra)

Dag van het Jodendom

De werkgroep heeft meegewerkt aan de Dag van het Jodendom op 15 januari. In dat kader heeft Rabbijn Menno ten Brink – Rabbijn van de Liberale Joodse gemeente Amsterdam – een lezing gehouden in de Sjoel over het thema “Exodus”. Na de pauze was er een goede interactie met de vele aanwezigen. Het was een boeiende avond. Namens de werkgroep heeft Frans Koevoets de spreker als dank een boekenbon gegeven.

Leerhuisavonden

Door de werkgroep is dit jaar slechts één leerhuisavond georganiseerd. Het coronavirus en de daarmee verband houdende beperkingen waren daar debet aan. Deze avond werd op 12 maart gehouden. Spreker was Peter van 't Riet over “Hoe Joods was Paulus”. Het was een uitermate boeiende avond met veel nieuwe gezichtspunten. De avond werd bezocht door 15 mensen.

Naast de hiervoor genoemde avond waren in de maanden oktober en november vier avonden gereserveerd voor de cursus “De Uitdaging, geloofsgesprekken in het kader van de joods christelijke dialoog”. Die avonden konden helaas door de corona beperkingen geen doorgang vinden. Wij hopen dat die cursus het komend jaar kan worden gehouden. Ook is in principe een avond vastgelegd die zal worden verzorgd door drs. Dodo van Uden, medewerkster bij de Stichting Pardes en bij de Stichting Leren en Vernieuwen. Het onderwerp staat nog niet vast.

Provinciale Ontmoetingsdag

De Classicale Commissie Kerk en Israël Gelderland zuid en oost heeft op 10 maart een Ontmoetingsdag in Dieren georganiseerd in de Sjoel. Spreekster was Rabbijn Tamarah Benima over het thema “de levenskunst van de joodse beschaving”. 's Middags heeft Riet Mendel gesproken over het Wel en Wee van de LJG.

Overig

- Onder meer door het blad Op Weg (ontmoeting met het jodendom) dat enkele keren per jaar verschijnt, wordt de werkgroep op de hoogte gehouden van verschillende onderwerpen en activiteiten die landelijk en provinciaal worden georganiseerd.
- Ook van de Stichting Pardes wordt regelmatig informatie ontvangen.
- De Israëlzondag, gehouden op 4 oktober, had als thema “Kies voor het leven”. Na afloop van de dienst kon een ieder het blad Op Weg meenemen.
- De voorbereidingen voor de Dag van het Jodendom 2021 zijn in verband met de corona-beperkingen niet getroffen.

3. Nachtwake-te-Voet 2020: afronding

Op zaterdag 7 maart hebben we de traditie van de Nachtwake-te-voet afgerond. In Kerknieuws hebben we al verteld dat er te weinig mensen meer waren om deze activiteit te organiseren. Fijn dat we deze jarenlange traditie op een waardige manier konden afsluiten. Met vijfentwintig mensen werden we in de Emmaüskerk van Dieren onthaald op mooie muziek. We hebben terug gekeken, zowel in woorden als met een fotopresentatie en er waren dankwoorden in diverse richtingen. We hadden prima wandelweer om de wandeling van de Emmaüskerk naar de Nicolaaskerk in Ellecom voor een laatste keer te maken. Ook in Ellecom was er live muziek en een heerlijke soepmaaltijd. We liepen we terug naar Dieren of gingen in op een liftmogelijkheid met een auto. De foto hieronder laat zien dat de stemming als vanouds goed was. We kijken met genoegen terug.



4. Vespers in de 40-dagentijd (ds. Quik)

In verband met de corona perikelen was het niet mogelijk om drie vespers in de Stille Week te houden. Het voorbereide materiaal kan wellicht nog misschien in 2021 nog worden gebruikt.

5. Ambassade voor de Vrede (G. Schotanus)

In het afgelopen jaar 2020, was het thema van de landelijke Vredesweek: "Vrede verbindt verschil". De vredesweek werd van 19 t/m 27 september gehouden. De werkgroep heeft zich, vanwege kleine bezetting, in de Vredesweek beziggehouden met het uitdelen van witte gerbera's. Op vrijdagmiddag 25 september zijn er 125 bloemen op het Callunaplein in Dieren uitgereikt, met de woorden: Fijn om u in deze Vredesweek een witte bloem te geven. De reacties waren verschillend; 95 % was zeer positief, 5% was negatief. Sommige gesprekjes waren heel goed/ leuk.

6. Inter Religieuze Ontmoetingen (I.R.O.) waarin de Raad van Kerken Veluwezoom deelneemt (Geertruida van Gulyk-Kuiper)

De werkgroep is samengesteld uit leden van:

- De Selimiye moskee
- De Liberaal Joodse Gemeente Gelderland
- De Raad van Kerken Veluwezoom
- De Protestantse gemeente Dieren
- De RK parochie Sint Eusebius locatie Dieren

De vertegenwoordiging van de Protestantse gemeente Dieren is met ingang van 2020 vacant.

Vergaderingen

De werkgroep is in januari en februari bezig geweest met de voorbereidingen van de IRO bijeenkomst op zondag 16 februari in de Ontmoetingskerk Dieren. Een bijeenkomst om de Verklaring van Verbondenheid tussen diverse geloofsgemeenschappen te tekenen.

Activiteiten

Op 16 februari is er in de Ontmoetingskerk een bijeenkomst om de Verklaring van Verbondenheid te tekenen door vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen, waarvan de leden deel uitmaken van de werkgroep. Het thema van deze bijeenkomst is 'Ontmoeting en Maaltijd'. Frans Koevoets van de IRO, die de sprekers van deze middag inleidt, benadrukt dat er bij het opstellen van de tekst gekeken is naar wat deze partijen bindt, niet wat de verschillen zijn. Ontmoeting, een echte ontmoeting met de ander verbindt. Samen eten, samen een maaltijd delen geeft een basis voor solidariteit en verbondenheid. Een leuke bijkomstigheid is dat de jeugd/jongeren zichzelf op het programma heeft gezet. Er is een oproep gedaan om ter plekke een koor te vormen met alle jongeren die er op dat moment zijn. Vervolgens zegt uit iedere geloofsgemeenschap iemand iets over het thema 'Ontmoeting en Maaltijd'.

Imam Aydin Yener : Selimiye moskee Dieren.

Hij spreekt in het Turks, maar het wordt vertaald. Eten is een primaire, sociale activiteit. De eetcultuur weerspiegelt de gewoonten van een groep. Er zijn bijna altijd wetten en regels over eten, vaak religieus en soms ook cultureel bepaald. Deze regels zijn onderhevig aan religieuze, culturele en economische veranderingen. Samen een maaltijd delen is een brug om met elkaar in contact te komen, om elkaar te leren kennen en te accepteren. Het gevolg van samen eten is cohesie tussen de mensen. Kinderen leren op een ontspannen manier wat de regels zijn omtrent de maaltijd. Kortom: samen eten verbreedt.

Beate Katzenstein : voorzitter van de Liberaal Joodse gemeente Gelderland.

In de Joodse gemeenschap betekent een maaltijd een viering van het besef dat het vanuit de hemel is verkregen, dat het leven zin heeft gekregen. Weet waarom je leeft en dus ook waarom je eet. Elke maaltijd moet een mitswa zijn: een goede daad voor ieder mens. Iedereen kan daar naar eigen vermogen een bijdrage leveren. Het is geven en nemen; altijd een wederkerigheid. Je moet eigenlijk niet alleen eten, maar het liefst samen met anderen. Met elkaar zijn, met andere culturen geeft verrijking. Je leert van elkaar. Als je elkaar echt ontmoet, verrijkt jou dat. Een maaltijd is de eerste vorm van levensheiligen: het verbinden van het aardse met het heilige.

ds. Kees Bochanen : namens de Prot.gem. Dieren, Ellecom/De Steeg en Hervormde Gemeente Spankeren/Laag-Soeren/Dieren NO.

In 2001 werd na de aanval op de Twin Towers contact opgenomen vanuit de moskee, maar daarvoor was er al een gespreksgroep van vrouwen van de moskee en vrouwen uit de PKD. Later kwam de synagoge erbij. Wat wij gezamenlijk hebben is de bijbel. Kees Bochanen gaat in op het verhaal van Abraham die drie mannen ontmoet en waarvan één God blijkt te zijn. Elkaar ontmoeten... voor we het weten is het God zelf die bij ons aan tafel zit. Nog een voorbeeld: Jezus die bij mensen aan tafel gaat, aan de rand van de samenleving. Niemand wordt buitengesloten. Delen met elkaar en begin pas als iedereen er is. Delen van de overvloed die God ons schenkt. Voorbeelden uit de Ontmoetingskerk van maaltijden die samenbinden: de Ontmoetingsmaaltijd: elke 2 weken zijn er 40 plaatsen, die bijna altijd snel gevuld zijn. De Paasmaaltijd en de maaltijd aan het einde van de startzondag zijn ook een teken van verbondenheid.

pastor Anita Coenraads : RK St. Eusebius parochie, locatie Dieren

Ontmoeten en maaltijd geeft verbinding. Als voorbeeld noemt zij een Zomerproject in Malburgen: pannenkoeken eten. Het gaat niet om de pannenkoeken, maar om het samen zijn. Ontmoeten, in navolging van Jezus, is er zijn voor de ander. Plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar je je welkom voelt, delen in elkaars leven, elkaar echt ontmoeten geeft de kans een nieuw iemand te worden. Zo'n plek is er in Malburgen. In de verschillende tradities, geloofsgemeenschappen is er meer dat bindt dan scheidt. Elkaar echt ontmoeten, een Godsontmoeting is respect voor ieders eigenheid.

Na deze sprekers volgt burgemeester van de gemeente Rheden, Carol van Eert

De basis is dat de ene mens niet kan zonder de andere mens. Met name in deze regio: waar veel wat oudere mensen wonen (in vergelijking met sommige buurten in het westen van het land) kan eenzaamheid dreigen. Dit kan je veranderen door anderen ontmoeten. Willen weten wie de ander is, elkaar willen ontmoeten, luisteren naar de ander dan ontstaat er

begrip, respect en waardering. Bij een ontmoeting leer je van de ander en op basis daarvan kun je je eigen beeld bijstellen. Een relatie op basis van wederkerigheid. Onderzoek wat je voor elkaar kunt betekenen. Hier wordt je rijker door. Niet in de zin van geld of macht, maar als mens. Wees zoals een kerkelijke gemeente: samen en verbonden. Wees een verbinder. Het begint in het klein, wat hier gebeurt, het ondertekenen van een verklaring van verbondenheid kan de basis zijn voor de wereld.

Hierna wordt de verklaring van verbondenheid ondertekend.

De groep jongeren zingt enthousiast "When You Believe" van Mariah Carey en Whitney Houston. Op eigen initiatief hebben ze dit lied ingebracht.



Als afsluiting wordt er nog nagepraat onder het genot van hapjes uit de verschillende culturen. Het was een fijne middag met zo'n 100 aanwezigen. De sfeer was enthousiast en vrolijk. De verbondenheid tussen de groepen was bijna tastbaar. Het voelde goed. Een goed begin en toekomstgericht: elkaar op de hoogte houden van activiteiten en de intentie om 1 keer per jaar een bijeenkomst te houden.

De verklaring van verbondenheid werd ondertekend door:

ds. Joke Quik van de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
Johannes de Pous, voorzitter kerkenraad Protestantse gemeente Dieren
Laura Wismeyer, voorzitter kerkenraad Prot. gem. Ellecom en De Steeg
Mehmet Öztürk, voorzitter Selimiye moskee Dieren
Paul Hendriksen, vice voorzitter RK St. Eusebius parochie, locatie Dieren
Beate Katzenstein, voorzitter Liberaal Joodse Gemeente Gelderland



Radio 5 (programma 'Zin in weekend' van KRO-NCRV) en de Gelderlander besteedden aandacht aan deze ontmoeting.

I.v.m. corona is de werkgroep na 16 februari niet meer bij elkaar geweest om te evalueren en verdere plannen te ontwikkelen.